

Help Animals

SEPTEMBER 2016

Driemaandelijke tijdschrift N° 142

info



Zaterdag
1 Oktober 2016

« **Feest van de Dierenwelzijn** »
te Anderlecht, Dapperheidsplein van 11u tot 16u



Jean-Jacques PEGORER
Voorzitter van HELP ANIMALS

Beste leden en vrienden van HELP ANIMALS, Zoals altijd heb ik het plezier jullie te begroeten met een woordje over het verlopen trimester en U uw magazine van de maand september 2016 voor te stellen.

Onze dieren ...

Van 1 januari tot 31 juli 2016 werden 233 katten en 127 honden geadopteerd in ons asiel in Anderlecht, zijnde een totaal van 360 geadopteerde dieren in de loop van de 2 eerste trimesters van dit jaar: niet slecht toch?

In Anderlecht, herbergt het asiel permanent een honderdtal katten en een dertigtal honden, met soms hoogtepikken, maar gelukkig ook adopties.

Zoals elke zomer, zijn we ook dit jaar overladen geweest met kittens die men naar ons brengt, wat aantoont dat de campagnes om katten te steriliseren nog ver van hun doel zijn om het probleem van de overbevolking katten op te lossen en dat een groot deel van het publiek dit probleem ook nog niet begrepen heeft.

In ons asiel in Courcelles, herbergen we momenteel 9 paarden, 5 pony's, 5 ezels, 2 oaien, 3 geiten, 6 bokken, 2 vietnamese biggen en een 15-tal kippen (gered van industriële kweek in legbatterijen): ter herinnering, allen zijn adopteerbaar en er zijn regelmatig adopties door gulle mensen.

Verbouwingswerken in het asiel in Anderlecht

Onze aanvraag voor een bouwvergunning is begin december 2015 ingediend en de procedure (ondermeer de publieke enquête) is in gang gezet. We hebben enkele details moeten aanpassen op de plannen, om te voldoen aan de urbanistische wetgeving, die steeds meer gecompliceerd is, zelfs soms absurd (PEB normen, plantaardig dak, ...)

Wij verwachten spoedig onze bouwvergunning, waarbij de laatste punten met de architect en de ondernemer zullen besproken worden om de afbrekingswerken en herbouwing van de oude conciergerie te kunnen programmeren: onmogelijk om een preciese datum te voorzien voor het starten van de werken, maar dit zal zo vlug mogelijk zijn ...

Onze oproep tot giftes en uw financiële steun is nog steeds actueel: dank om ons te helpen in dit project om ons (of eerder: uw) asiel HELP ANIMALS nog te verbeteren.





Algemeen zicht van onze toekomstige asiel



Nieuw asiel voor zwerfkatten en voor paardachtigen in Braine-le-Château:

In Braine-le-Château (tegen Ittre) gaan de werken vooruit sinds de aankoop van een oude (vervallen) boerderij in maart 2016.

Een oude boerderij omvormen tot een asiel is niet zo evident met de te respecteren wetgeving aangaande urbanisme en de vele te respecteren beperkingen.

Na verschillende ontmoetingen met verschillende administraties, gemeentelijk en regionaal, hebben wij deze zomer ons dossier met de aanvraag voor een unieke vergunning ingediend (uitbatingsvergunning + bouwvergunning): wij hopen dat in de waalse regio de procedure voor het bekomen van deze vergunning vlugger zal gaan dan in Brussel, dus ondertussen wachten we af ... we kruisen onze vingers opdat alles vlug en goed zou verlopen.

Alle plannen voor de volledige renovering van het gebouw en de constructie van de paardenstallen en de hokken buiten zijn klaar en een kleine film werd gerealiseerd door onze architect om een idee te geven hoe ons asiel er zal uitzien: zolang we de vergunning niet bekomen hebben, is het natuurlijk aangeraden om te wachten om met de renovatiewerken te starten, zoals binnen als buiten, ook al trappelen we van ongeduld om deze te beginnen ...

We hebben de laatste maanden wel de kans benut om de beplantingen en de ingang van het eigendom netjes te maken (gronden opgeruimd, hagen onderhouden, oude bomen en dood hout verwijderd, gemaaid, onkruid gewied,) en we hebben reeds een mooie, houten afsluiting geplaatst omheen het ganse domein evenals om verschillende weides te creëren en paden voor de bezoekers af te bakenen. Deze site, gelegen in een prachtige, rustige natuur, is echt mooi en zal ons toelaten een project te realiseren die jullie zal verbazen.

U weet reeds dat ons toekomstig asiel in Braine-le-château er is om zo vlug mogelijk ons huidig (en voorlopig) asiel in Courcelles te vervangen, wat ons eveneens zal toelaten dichterbij Brussel te komen en ons in te werken in een zeer populaire landelijk deel van Waals Brabant, en dit terwijl we ook een nooit gezien project voor zwerfkatten zullen ontwikkelen.

Individuele bezoeken van de site zijn reeds mogelijk (op afspraak) voor de personen die wensen het project financieel te steunen (contact nemen met onze directeur M. Follacchio) maar wij wachten liever de vooruitgang van het dossier af alvorens de eerste collectieve bezoeken van de site te organiseren.

Slachthuizen, rituele offers, «feest» van het schaap en andere corridas ...

« Antispéciste » door Aymeric Caron
(editie Don Quichotte, april 2016)



De actualiteit van de laatste maanden was niet rozer dan de vorige maanden, met oorlogen en terroristische aanslagen die zich overal afspelen en die de mensen doen wanhopen. De actualiteit bij de dieren ontsnapt niet aan deze regel, ik ben persoonlijk heel opstandig geweest door de schandalen van dierenmishandeling in de slachthuizen in Frankrijk, onthult door de vereniging L214: deze schandalen zijn niet het topje van de ijsberg, het lot en het lijden van de dieren bestemd voor slachting, zijn énorm en volledig onaanvaardbaar.

De mensen blijven de ogen sluiten tegenover deze realiteit die ze wensen blijven te negeren.
Te veel financiële en economische voordelen staan hier op het spel!

De video's gemaakt met verborgen camera tonen nochtans beelden die U definitief de smaak van vlees zouden doen vergeten en 2 maal doen nadenken alvorens vlees, hesp, pâtés, charcuterie en zelfs gevogelte te eten.

De betrokken slachthuizen waren nochtans «kleine» buurt-slachthuizen en «bio», maar het schandaal van het lijden van de dieren is er nochtans even groot als in de industriële slachthuizen. Ik raad jullie voor dit onderwerp aan het boek «Antispéciste» van Aymeric Caron (editie Don Quichotte, april 2016) te lezen, die jullie heel ernstig zal doen nadenken over dit onderwerp en jullie zicht op sommige van jullie gewoontes op gebied van dieren en voeding volledig zal doen veranderen.

Deze kwestie van het doden van dieren blijft een actualiteit daar de afwijkingen op de wetgeving nog steeds gegeven worden voor de rituele slachtingen, halal en casher, afwijkingen die de «offeraars» blijft toelaten om intelligente, levende en gevoelige wezens die beseffen wat hun overkomt, bewust te doden.

De trouwe volgers van deze culten blijven ontastbaar geloven dat God (Allah, Yahwé ...) dit eiste, op een plaats en datum dat nooit echt duidelijk was, dat Abraham zijn eerste zoon offerde om zijn «liefde» te tonen en zijn onderwerping (wel wel, wat een God «van de liefde»!) maar het is na de voorspraak van de aartsengel Gabriel dat God uiteindelijk had ingestemd om het kind te vervangen door een schaap. Die dag, zou de lieve Gabriel zich beter onthouden hebben, en het is bijna zeker dat Abraham ook 2 keer zou nagedacht hebben alvorens zijn zoon te doden, en met hem alle aanhangers van vandaag de dag, die geen enkel nadeel zien in het slachten, zonder enige scrupules, van miljoenen onschuldige dieren op onze planeet op de dag van het «feest» van het schaap.

De dierenbeschermers zullen dit onderwerp nooit opgeven en zullen blijven eisen om deze afwijking van de wetgeving af te schaffen, zoals dit reeds gebeurde in verschillende landen in noord Europa.

In België, blijft het een debat maar de politiek blijft koel door verkiezingsredenen, zoals U weet. De vlaamse regio geeft het voorbeeld door de wetgeving in deze materie te doen evolueren.

Nogmaals willen wij jullie er aan herinneren dat als deze godsdiensten (op zich zelf zeer respectabel) een modern beeld willen geven in onze actuele wereld (wij zijn tenslotte toch niet meer op de sinaiberg 2000 jaar geleden) moeten zij hun volgers er toe aanzetten om de schokkerende dierenoffers te vervangen door andere gelijkaardige praktijken (aalmoezen, giften aan de armen of aan carricatieve verenigingen) die veel aangenamer zouden zijn voor een God «van de liefde», wie hij ook is en waar hij ook voor staat.

Ik eindig mijn editorial met de herinnering dat op 9 juli 2016, de spaanse torero Victor Barrio dodelijk vewond werd in de

arena door een stier in dewelke hij zo sierlijk zijn speren prikte, onder het gejuig van zovele imbecielen.

Deze stier heeft het aangedurfd om hem in zijn borstkast op te spiezen, live op de spaanse televisie, en de liefhebbers van de corridas schreeuwde schandaal: de stier is een moordenaar en stelde op het net voor om hem juridisch te vervolgen.

Zelfs Mariano Rajoy, oud eerste minister van Spanje, heeft zijn erbetoon getoond aan de familie van de arme «vermoorde» torero door de stoute stier (deze laatste is uiteindelijk ook gedood om hem «te straffen» ...).

In zijn «prachtige kleding van het licht», werd het jonge «wonderkind» torero opgespiest in het hart, en het ergste van het verhaal is, zoals de «traditie» het wilt, dat de moeder

van de stier (Lorenzo genaamd) naar het slachthuis gevoerd werd om zo de lijn van «moordende» stieren te eindigen.

Nogmaals, ook aan jullie, Heren Spanjaards, willen wij jullie herinneren dat wij in de XXI eeuw leven en vragen wij jullie om deze barbaarse praktijken, onwaardig voor Europa, zo vlug mogelijk af te schaffen, zoals reeds onze catalaanse vrienden besliste, veel moderner en geëvolueerder dan jullie.

« Olé »... !

Jean-Jacques PEGORER
Voorzitter van Help Animals



*Uw schenkingen
zijn onze enige
steun !*

Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00€

Dank U voor hen !

Belfius BE 57-068-2036135-35 ING BE 71-310-0029180-69

UW KALENDER VOOR 2017 IS TOEGEKOMEN...



Uw kalender voor 2017 is toegekomen...

Hij is de paardenremedie die u nodig heeft om fatale gaten in uw geheugen te voorkomen: dankzij hem zal u nooit meer belangrijke afspraken vergeten, of de verjaardagen van uw dierbaren...

Met hem bent u er zeker van dat u geen kat in een zak koopt...

Jawel, onze kalender voor 2017, dit leuke, goedkope en handige cadeau, ligt vanaf september in uw favoriete asiel op u te wachten. Hij kan ter plaatse gekocht worden of op evenementen buiten het asiel voor de prijs van **8,50 euro**. Het komt op **9,50 euro** indien u als lid automatisch uw driemaandelijks magazine per post krijgt opgestuurd.

Aarzel geen moment langer: telefoneer ons of rep u naar het asiel om hem snel te pakken te krijgen!

EBBENZWARTE ZON... OF HET VERHAALTJE OVER KATTENMYTHOLOGIE EN BIJGELOOF



ZWART

“Zwart in het donker. Zwarter dan zwart. Zwarter dan zwarten die om middernacht vechten in een kelder. Ik hoef niet te verdwijnen, me te verstoppen; ik houd gewoon op met bestaan en ik doof mijn lichten. Maar ik doe nog beter, ik plaats mijn gouden lichten laag bij het tapijt, zwevend in de lucht, zichtbaar en ongrijpbaar, en ik ga...

Is het magie? Natuurlijk. Denkt u dat het mogelijk is zo zwart te zijn, zonder te kunnen toveren?”

Colette – Andere beesten, Katten van Parijs.

Ailurofoben*, wees niet bang. Kom binnen in onze kattenopvang. U kent mijn naam niet, maar nochtans ziet u enkel mij, met mijn vuur-ogen en kleur van roet. U kent me al zo lang... Onderwerp van bijgeloof en vooroordelen doe ik de meest extreme passies oplaaien. Ik fascineer u of stoot u af. U houdt van me of haat me. Aan u die denkt dat het ongeluk brengt om mijn pad te kruisen, vertel ik vandaag het verhaal van mijn voorouders met een vacht de kleur van ebbenhout. Het is een geschiedenis vervuld van haat, angst, horror en pijn... maar ook van tederheid en geluk!

Het begint lang, heel lang geleden, in 3000 voor Christus in het oude Egypte, waar mijn voorouders aanbeden worden en door de wet beschermd zijn. Onze ogen die schitteren in de nacht symboliseren Ra, de zonnegod. We zijn symbolen van vruchtbaarheid en worden beschouwd als een goddelijke incarnatie van Bastet. Wanneer we sterven, is de hele familie in rouw. Zowel armen als rijken balsemen ons dan in door ons in fijne doeken te wikkelen en onder te brengen in sarcofagen gemaakt van waardevolle materialen. Archeologen hebben al verschillende gemummificeerde zwarte katten ontdekt die begraven lagen op kattenbegraafplaatsen. De Egyptenaren, die onder de indruk zijn van onze capaciteit om zelfs een val van een grote hoogte te overleven, denken zelfs dat we negen levens hebben...

Helaas worden we door onze kleur gelijkgesteld aan de Ethiopische vijand, die het kwaad symboliseert.

Onze goddelijke symboliek komt tot een einde in de veertiende eeuw, met de christelijke opkomst in het Romeinse rijk. Maar daarvoor, tijdens de middeleeuwen, was er een lange periode waarin katten werden uitgemoord, vooral de zwarte, omdat we werden aanzien als satanische dieren. Tijdens de 12e en 13e eeuw, geloofde men dat mijn zwarte voorouders het Kwaad symboliseerden. Zij ondergingen allerlei wrede aanvallen, het resultaat van een fobie voor demonen en tovenarij. De eigenaars van zwarte katten werden beschouwd als heksen...

Op Halloween stelden wij geïncarneerde mensen voor, geesten van slechte wil, of “goede vrienden” van heksen. Verbrand, opgehangen, de poten afgehakt, gekookt, levend begraven... zonder pauze werden we mishandeld tot aan de 17e eeuw. Wij waren de onschuldige slachtoffer van een Inquisitie geleid door Paus Innocent!

Er wordt zelfs verteld dat de duivel zich tijdens duistere rituelen in de Middeleeuwen voordeed als zwarte kat en dan aanbeden werd door een entourage van volgelingen. In enkele eeuwen gingen we van goden voor de Egyptenaren naar symbolen voor de Dood. Ontelbare verhalen delen mee dat een een zwarte kat kruisen op middernacht het teken is van een op handen zijnde dood, dat dit Satan is die de ziel komt ophalen van zijn volgende slachtoffer. In Schotland werden (enkel zwarte) katten levend geroosterd en aan Satan geofferd tijdens het ritueel van “Taghairm”.

Een Britse legende bevestigt dat Napoleon, die zwarte katten haatte, zijn nederlaag in Waterloo zou hebben toegeschreven aan het feit dat hij er een zwarte kat had gezien voor het begin van de gevechten.

In België ging de beruchte “Kattenstoet” door tot in 1817. De beul wierp er drie levende katten van een toren... en als één van hen de val overleefde, werd die door een dolle stoet achtervolgd tot de dood erop volgde.

Misschien was het aan deze barbaarse gewoonte dat de internationaal erkende artiest Jan Fabre in 2012 dacht toen hij een “eerbetoon” bracht aan de foto Dali Atomicus uit



1948, waarop de beroemde schilder poseert met vliegende katten? Fabre's versie bestond eruit katten in de lucht te gooien in de trappenhuis van het gemeentehuis van Antwerpen. Zeg nu eens, vinden mensen dit normaal?

En toch was het in die tijd van achtervolgingen en martelingen dat zeelui ons met veel respect bejegenden. Ze namen ons mee op hun boten om ratten en muizen in toom te houden. Ze dachten ook dat de natuurelementen zich zouden wreken als iemand een kat overboord zou gooien. Ze waren hier zo van overtuigd dat ze, bij te kalm weer, een zwarte kat op een brug zetten om de wind op te wekken!

Mijn zwarte voorouders werden zelfs gebruikt in een farmacopee: volgens een 12e eeuwse manuscript van de Kiramiden zouden de in zout bewaarde testikels van een zwarte kat demonen verjagen, en hun hart gedragen op de linkerarm alle pijn verdrijven!

In ieder geval lijkt onze duivelse reputatie nu stilaan iets van het verleden: we worden nu zelfs soms beschouwd als "geluksbrengers". In Engeland wordt onze aanwezigheid in huis beschouwd als een teken dat de dochters des huizes van huwbare leeftijd vele aanbidders zullen hebben. Voor de Schotten staan we symbool voor welvaart.

En in de Vogezen geloven tegenstanders van de jacht dat de linkerpoot van een zwarte kat in de zak van een jager hem ervan zal weerhouden raak te schieten!

Helaas bestaan er zelfs nu nog in deze tijd vooroordelen over zwarte katten en lijken mensen soms nog steeds bang voor ons, zelfs in die mate dat de asielen vol zwarte katten zitten! We worden niet gauw geadopteerd...

In een Amerikaans asiel werd gerapporteerd dat er rond Halloween steevast méér zwarte katten geadopteerd worden. Men vreesde dat de dieren zouden gebruikt worden in geïmproviseerde satanische rituelen, dus nu heeft men een verbod uitgevaardigd tegen adopties van zwarte katten in deze periode.

Maar gelukkig zijn er ook veel mensen die houden van zwarte katten.

Nooit meer zal ik mij laten behandelen als een ongewenste schaduw die zich moet excuseren voor zijn bestaan. Mijn naam is Pilou, zwarte kat zoals zovele andere. Ik was maar één jaar oud toen ik terecht in januari 2013 kwam bij Help Animals.

Bijna 33 maanden bracht ik er door, tot op een mooie dag op 7 september 2015, (ah ja, al meer dan een jaar!), Nancy, trouwe vrijwilliger in het asiel, aan mijn charmes bezweek. Mijn vriendje Nicolas (die herdoopt werd tot "Obama", een echt symbol), verlaten toen hij 4 jaar oud was, heeft moeten wachten tot 30 september 2015 voordat hij zijn nieuwe baasje vond met een hart van goud.

Anne DUMORTIER

(*) mensen die lijden aan een angst voor katten

En zonder enige rancune, wensen wij u vanaf heden een heel gelukkig "Challoween" 2016 alsook een "chabuleuse" vrijdag de 13de in oktober 2017 die u veel geluk mag brengen.

Adopties

schenk hen
een **NIEUWE**
THUIS ...

Vanaf heden stellen wij jullie onze te adopteren honden en katten voor aan de hand van eenvoudige « identiteitskaarten ». Het ideale gezelschapdier vinden dat aan al uw verwachtingen voldoet en dat u graag zal zien gebeurt niet op enkele minuten en kan niet enkel op basis van een tekst en/of foto gebeuren. Om er voor te zorgen dat het een geslaagde adoptie wordt



HONDEN VOOR ADOPTIE



CARAMELLE
KRUISING BORDER COLLIE
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN : 25.5.2005



CHIPIE
YORKSHIRE
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN : 3.08.2012



COCO
HUSKY
MANNELIJK
GEBOREN : 17.01.2007



GALANT
KRUISING LABRADOR
MANNELIJK
GEBOREN : 13.11.2015



DOLF
DUITSE HERDERSHOND
MANNELIJK
GEBOREN : 7.08.2015



NÉO
KRUISING LABRADOR
MANNELIJK
GEBOREN : 26.09.2015



FOX
KRUISING LABRADOR
MANNELIJK
GEBOREN : 1.12.2011



MAX
KRUISING MECHELSE HERDER
MANNELIJK
GEBOREN : 25.09.2010



DAISY
KRUISING LABRADOR
VROUWELIJK
GEBOREN : 26.11.2014



FINETTE
KRUISING LABRADOR
VROUWELIJK
GEBOREN : 1.03.2013



FLIRT
KRUISING LABRADOR
VROUWELIJK
GEBOREN : 13.11.2015



LUNA
KING CHARLES
VROUWELIJK
GEBOREN : 1.03.2008



LUNA
KRUISING LABRADOR
VROUWELIJK
GEBOREN : 10.01.2015



FOXY
FOX
MANNELIJK GECASTREERD
GEBOREN : 8.08.2006



MAX
KRUISING BORDER COLLIE
MANNELIJK GECASTREERD
GEBOREN : 10.08.2015

is het van essentieel belang dat u in contact komt met de hond of kat die uw aandacht weerhoudt (door bijvoorbeeld met hem te komen wandelen of hem te komen strelen).

Dieren gedragen zich niet altijd op dezelfde manier bij iedereen, afhankelijk van de persoon die voor hen staat kan dit variëren. Om dus zo veel mogelijk correcte informatie

te verzamelen over uw « leveling » nodigen wij u uit om onze website www.helpanimals.be (die dagelijks bijgewerkt wordt) te bezoeken of u kan ook inlichtingen inwinnen bij ons dynamisch team van secretaresses die u met plezier alle nodige informatie zullen verschaffen over het dier dat u wenst te adopteren (dit kan ter plaatse of via telefoon : 02/523 44 16).



KATTEN VOOR ADOPTIE



MINAK

EUROPEES

VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN : 18.04.2015



CHANEL

EUROPEES

VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN : 20.05.2014



CHIPIE

EUROPEES

VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN : 1.01.2005



SULLY

EUROPEES

MANNELIJK GECASTREERD
GEBOREN : 6.07.2014



FIGARO

EUROPEES

MANNELIJK GECASTREERD
GEBOREN : 9.05.2003



SIMBA

EUROPEES

MANNELIJK GECASTREERD
GEBOREN : 1.08.2007



GARÇON

EUROPEES

MANNELIJK GECASTREERD
GEBOREN : 9.05.2008



MOKA

EUROPEES

MANNELIJK GECASTREERD
GEBOREN : 20.04.2006



TICHAT

EUROPEES

MANNELIJK GECASTREERD
GEBOREN : 1.01.2003



LECHAT

EUROPEES

MANNELIJK GECASTREERD
GEBOREN : 20.11.2014



LOLA

EUROPEES

VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN : 25.05.2001



MINI DEUX

EUROPEES

VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN : 2.09.2015



CANA

EUROPEES

VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN : 30.04.2013



DIDI

EUROPEES

MANNELIJK GECASTREERD
GEBOREN : 18.07.2008



OSCAR

EUROPEES

MANNELIJK GECASTREERD
GEBOREN : 30.06.2013

Onze stallen

Onze geadopteerde paarden en geiten in Courcelles...



Ulysse, met zijn nieuwe baasjes Pierre en Sophie

Gelukkig als Ulysses... ⁽¹⁾

Ons fier Ardens trekpaard is op 21 mei aan een mooie reis begonnen.
Hij vertrok op een zonnige ochtend, richting groene weiden
Om er de rest van zijn leven door te brengen in vreedevolle sereniteit
In het gezelschap van Diameline, een dertel veulen, en Domingo, de brave opa.

Wat een geluk, om dankzij Pierre en Sophie de wrede jaren van het verleden eindelijk te kunnen vergeten, en om in vrijheid te kunnen leven aan de zijde van Chucky, zijn vriend uit Courcelles!
Samen zullen ze nog veel avontuurlijke jaren meemaken in hun kleine dorp...
Avonturen die we ongetwijfeld met u zullen delen in de toekomst, in deze pagina's...

(1) *Bedankt, Joachim DU BELLAY en Georges BRASSENS voor hun onvrijwillige medewerking...
(«Heureux qui comme Ulyse...»)*

Anne DUMORTIER



Lilas



Cerise



Nicky

Adoptie van Nicky, Lilas en Cerise

Tijdens onze opendeurdagen bleef een dame, die gekomen was om kippen te adopteren, vol bewondering staan voor onze geitjes Nicky en Lilas. Na enkele dagen goed nadenken, bouwde deze dame een mooi onderkomen in haar tuin voor deze jongedames. Zij kennen zich nu geliefd en genieten van hun tuin, die ze delen met de kippen.

We zijn heel blij dat onze geitjes zo'n lief gezin gevonden hebben en dat zij nu in een waar paradijs wonen bij Ternat. Ons laatste geitje Cerise is bij Bill, Boule en Balle gaan wonen, die enkele maanden geleden geadopteerd werden.

Ze leven nu samen in perfecte harmonie in Braine-le-Chateau, samen met ezeltjes en schapen.

De triomf van Napoleon, de dappere kleine witte pony...

Nee, hij heeft de slag bij Waterloo nog steeds niet gewonnen... Maar hij heeft de beste overwinning behaald: na eendeloze weken wachten, heeft Flocon (ex-Napoleon), de keizer onder de lilliputter ponys in Klein Duimje formaat, op 10 mei in Manuela zijn keizerin herkend! Bij zijn oude baasjes werd hij gedegradeerd tot «grasmaaier» va hun gazon. Goed of slecht weer, hij werd de hele dag in hun piepkleine stadstuintje gelaten, omringd door vier muren.

Onze sneeuwwitte lieveling heeft dan wel zijn keizerlijke naam verloren, maar hij zal vanaf nu genieten van een soeverein leven, geadoreerd door zijn weldoenster die hem overal mee naartoe neemt.

Nu vormt Flocon een gelukkig trio samen met Plume, de reuzen Shetland pony en Sushi, een Shih-zu. Een gelukkig einde voor onze dappere kleine witte pony, die nu zijn bittere verleden eindelijk kan laten rusten en kan uitkijken naar nog vele gelukkige jaren!

Philippe Hardenne



“Mijn baasje houdt ook van mooie tuinen...”

Dat is zijn siel en het is nu de tijd om eraan te denken...”

Uit sympathie



Napoléon, aka Flocon

VEGETARISME, TOTAALVEGETARISME, VEGANISME, ANTISPECISME...



De wereld evolueert voortdurend.

Sinds enkele decennia hebben wetenschappelijke studies de neiging aan te tonen dat het menselijk gedrag, voor een groot deel, verantwoordelijk is voor de geleidelijke aftakeling van zijn omgeving. Uit deze bewustwording zijn nieuwe denkwijzen, een zoektocht naar een « betere manier van leven » maar ook een nieuwe aanpak wat betreft onze relaties met andere levende wezens die onze planeet bewonen, ontstaan.

Tussen deze nieuwe filosofieën vindt men het vegetarisme, het totaalvegetarisme, het veganisme en, meer recent, het antispecisme.

Om een beeld te krijgen en te begrijpen wat het inhoudt voor de mensen die het dagelijks toepassen volstaat het om een duidelijke definitie te geven.

HET VEGETARISME is een vrij oud dieet dat teruggaat tot de XIXde eeuw dat vlees, vis en weekdieren uitsluit maar sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong zoals eieren, melk, zuivelproducten, kaas, yoghurt, ... toelaat.

HET TOTAALVEGETARISME is gebaseerd op dezelfde principes maar sluit alle voedingsmiddelen van dierlijke origine uit (eieren en zuivelproducten maar ook honing en kaviaar onder andere). De toegelaten voedingsmiddelen bestaan dan essentieel uit fruit, groenten, granen en peulvruchten zoals bonen en linzen.

HET VEGANISME gaat nog verder door alle producten, voeding en andere, van dierlijke origine uit te sluiten. Dit houdt een weigering van het dragen van leer, wol en natuurlijk pels in. Schoonheids- of onderhoudsproducten die getest zijn op dieren of bijvoorbeeld bijenwas worden niet gebruikt.

HET ANTISPECISME is een recente denkwijze die tegenover het « specisme » staat. Dit laatste bestaat er in om de mens boven het dier te plaatsen en onder deze pretekst een discriminatie op het niveau van lijden tussen de soorten in te voeren die als aanvaardbaar gezien wordt voor sommige soorten en onaanvaardbaar voor andere. Een eenvoudig voorbeeld vat deze definitie samen: we eten kip (met al het lijden dat dit voor het dier inhoudt) en we kiezen een aangepaste voeding voor onze hond of kat ... Aanhangers van het antispecisme zijn dan ook veganisten.

Het is vanzelfsprekend dat men geen vegetariër, totaalvegetariër of veganist is, men wordt het.

De redenen zijn talrijk en vaak gerechtvaardigd en het volstaat om zich de goede vragen te stellen vooraleer te beslissen geen vlees meer te eten. Dit is niet ongevaarlijk en kan nefaste gevolgen hebben voor de gezondheid als de tekorten die hieruit voortkomen niet intelligent beheerst worden.

In tegenstelling tot wat sommige militanten beweren is het vegetarisme een moderne keuze en geen terugkeer naar de

basis van het menselijke ras. De mens is omnivoor en is dus in staat om zich, op organisch vlak, zowel met dierlijke als plantaardige stoffen te voeden.

De redenen die sommige mensen er toe brengen, die trouwens steeds talrijker worden, om de stap te zetten zijn vaak van ethisch en doordrenkt van een reële en lovenswaardige wil van respect voor dieren. Anderen, vinden vlees eenvoudigweg smerig omdat het voor hen gelijk staat aan een kadaver. Het is een feit dat als onze gerechten geserveerd zouden worden zoals in de middeleeuwen, het varkenshoofd « fier » in het midden van de tafel, we minder eetlust zouden hebben! Zo zou ook een bezoek aan een slachthuis voorafgaand aan onze maaltijd de zin in vlees doen overgaan ...

Wij zijn vleeseters maar de meeste onder ons zouden niet in staat zijn om een varken of kip te doden en nog minder om ze uit te benen. Deze realiteit getuigt van de dubbelzinnigheid van de mensheid.



DUS, MORGEN ALLEMAAL VEGETARIËR?

Natuurlijk niet. Maar het is belangrijk voor ieder onder ons om op aanzienlijke wijze onze vleesconsumptie te verminderen. Dit zou goed zijn voor onze gezondheid, het milieu maar het zou ook vooral een grote vooruitgang zijn in het kader van dierenbescherming.

Christian De Meyer



P A T I S S E R I E

Chanson

0 2 / 5 2 1 . 8 0 . 8 4

*Denk aan uw huwelijken,
communies, barbecues, ...*

- Speciale broden
- Pains surprises
- Fijne gebakjes
- Diverse mousses

Pralines, petits fours,
gezouten en gezoete taartjes

Open van dinsdag tot vrijdag van 6u30 tot 18u30
Zaterdag van 7u tot 18u. Zondag 7u tot 15u

Gustaaf Vanden Berghestraat 1, 1070 Anderlecht

Toekomstige evenementen



ANDERLECHTSE DAG VOOR « DIERENWELZIJN » SENSIBILISATIE

Het college van burgemeester en schepenen van Anderlecht heeft beslist om dierenwelzijn te promoten in de gemeente door op **1 oktober 2016**, van 11 tot 16 u, een feestelijke dag (op het Dapperheidsplein) te organiseren om zijn dierenasielen te waarderen. Help Animals verheugt er zich reeds op om u daar talrijk te ontmoeten!

Leuk om te weten is dat er voor deze gelegenheid een fotowedstrijd georganiseerd zal worden.

U kan foto's insturen van wilde dieren en huisdieren, genomen in Anderlecht. De beste drie foto's van elke categorie worden beloond met een cadeaubon voor een dierenwinkel. Alle ingezonden foto's zullen die dag tentoongesteld worden.

Wil u uw kans wagen en van uw lieveling een beroemdheid maken? Niet is meer simpel: stuur uw foto's per mail voor 20 september naar het gemeentebestuur op jplegrand@anderlecht.brussels. Veel succes!

DANKWOORD

Wij, honden en katten van Help Animals, staan er op om volgende mensen hartelijk te bedanken ...



De gerant van de **MAXIZOO** winkel (in de Marius Renardlaan te Anderlecht) heeft ons spontaan en kosteloos een stockoverschot geschonken. We hebben dit aan de aanvang van de zomervakantie erg gewaardeerd, in deze zwarte periode waarin steeds meer dieren achtergelaten worden.

De **TOM AND CO** winkels van de Vert Chasseur (in Ukkel) en van Drogenbos die van 1 tot 15 juli met open armen onze vrijwilligers verwelkomd hebben naar aanleiding van « De eetkommen van het hart ». We maken ook gebruik van deze gelegenheid om iedereen te bedanken die tijdens deze 14 dagen in hun vrije tijd vrijgevige klanten ingelicht hebben over natvoer, droogvoer en snoepjes die essentieel zijn om onze gezondheid en moraal op peil te houden!



Serge en Nathalie

die naar aanleiding van hun 25ste huwelijksverjaardag het gulle initiatief hebben genomen om aan hun vrienden te vragen een gift te storten ten gunste van Help Animals in plaats van hen een cadeau te schenken voor hun zilveren jubileum. Resultaat hiervan : 2140 euro waarvan elke centiem, natuurlijk, gebruikt wordt om ons welzijn te verbeteren.

Nieuw!

Onze sweat shirts,
T-shirts en petten

verkrijgbaar in het asiel



45,00

SWEAT SHIRTS ZIP
HELP ANIMALS

35,00

SWEAT SHIRTS
HELP ANIMALS

S M L XL

9,00

PETTEN
HELP ANIMALS



9,00

T-SHIRTS
HELP ANIMALS

S M L XL

verkrijgbare kleuren :



Uw schenkingen
zijn onze **enige**
steun !

Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00€

Dank U voor hen !

Belfius BE 57-068-2036135-35 ING BE 71-310-0029180-69

De absolute horror in OGY



Joyce en Pin Up herstellen zich

EEN NIEUW SCHANDALIG GEVAL VAN DIERENMISHANDELING

In ons vorige nummer van juni 2016 hebben we op het laatste moment een nieuwsbericht bijgevoegd op een apart blad om u te informeren over deze zaak, waarover we nu in meer detail verder berichten.

Op de 10e mei 2016 is de gerechtelijke politie van Doornik, op mandaat van de onderzoeksrechter, binnengedrongen op het domein van een verkoper van vee en andere dieren, Pascale DELCOURT, die al in meerdere dossiers in verband met dierenmishandeling vernoemd werd.

Hij werd hiervoor boetes opgelegd en celstraffen, maar werd steeds gratie verleend.

De politie had de assistentie nodig van onze vrienden bij ANIMAUX EN PERIL, die gespecialiseerd zijn in boerderijdieren. Het spektakel dat ze daar aanschouwden, was bijna niet te bevatten, zelfs niet voor de meest geharde zielen.

Deze keer is de opkoper aangehouden en wordt hij preventief voor enkele weken opgesloten.

Het FAVV en een dierenarts werden opgeroepen om de ordediensten te versterken.

In smerige, vervallen «hangars» waarvan de vloeren en muren bedekt zijn met een dikke laag uitwerpselen waarvan de geur niet te harden is, liggen tientallen dieren (paarden, poneys, ezels, koeien, schapen, bokken...) verwilderd neer, apathisch, als levende skeletten. Ze hebben elke mogelijke ziekte, wonde en blessure. Ze hebben geen voedsel of water. Rondom hen liggen er dieren die al dood zijn.

Er zijn ook honden en vogels in een erbarmelijke staat. Het zicht is ondraaglijk. Veel dieren kunnen zich amper rechtop houden en sommigen kunnen bijna niet meer bewegen omdat hun hoeven niet onderhouden en dus verrot zijn (schimmelziektes...)

De eigenaar wordt verdacht van thuis te slachten en van vlees te verkopen zonder enige dierenartsencontrole of de aanwezigheid van het FAVV.

Details over deze vreselijke zaak werden grotendeels door de pers verspreid en we onthullen hier dus geen elementen uit het gerechtelijke dossier (waartoe we overigens nog geen toegang gehad hebben).



Mac



Oscar



Ben

Overweldigd door de omvang van deze zaak (omwille van het grote aantal dieren dat extreem dringend opvang nodig had), heeft ANIMAUX EN PERIL een oproep gedaan aan andere vzw's, waaronder HELP ANIMALS, om de taak van het helpen van de dieren wat te verspreiden.

Daaropvolgend heeft HELP ANIMALS een team gestuurd van ons asiel in Courcelles en hebben we vijf paarden opgevangen:

- een Shetland poney
- twee halfbloed merries: een bruine en een kastanjekleurige
- twee ezels (hengsten)

Sommige onder hen zijn ongelooflijk mager, ze hebben allemaal tandverzorging nodig, ze hebben schimmelziekten, verscheidene blessures, ze zijn in een staat van uitputting, hebben misvormde botten en pijnlijke hypertensie van de pezen etc etc...

Na hen uiterst voorzichtig vervoerd te hebben, kwamen deze halfdode dieren bij ons in het asiel in Courcelles toe, waar ze werden opgevangen met liefde en toewijding door onze dierenverzorger Maxime en zijn collega's, onze toegewijde vrijwilligers, onze dierenarts dokter WROSKIEWICZ...

Vanaf nu zullen deze dieren in Courcelles kunnen genieten van comfortabele en propere ligplaatsen, groene weides, puur en verfrissend water, uitgebalanceerde voeding die hen op een progressieve manier zal aangeboden worden, veterinaire zorgen, verzorging van hun tanden en hoeven, ontworming, anti-parasietenkuren... kortom, ze zullen beetje bij beetje weer in conditie worden gebracht en zullen een heilzame zomer doormaken en er stilaan weer «normaler» uitzien en van het leven kunnen genieten, simpelweg.

Deze arme dieren zijn op het laatste nipertje ontsnapt uit de hel. Ze zullen nu een andere wereld leren kennen, waarin ze het object zijn van onze attenties.

Maar de zaak is nog niet ten einde, want het gerechtelijke dossier volgt zijn koers en procedureproblemen duiken op. Zo heeft de onderzoeksrechter (onbegrijpelijkerwijze) het niet nodig gevonden een beroep te doen op de administratieve autoriteiten (UBEAW). Die hadden nochtans adminis-

tratief de dieren in beslag kunnen nemen en hen definitief kunnen toewijzen aan de vzw's.

De inbeslagname op vraag van de onderzoeksrechter was «slechts» gerechtelijk, met als gevolg dat het lot van deze dieren geregeld zal moeten worden door zeer ingewikkelde juridische procedures, waarbij aan de vzw's voorbijgegaan zal worden. Deze moeilijke procedures zijn op dit moment nog steeds aan de gang.

Alle vzw's, op 1 na, die dieren uit deze zaak hebben opgevangen, hebben afgesproken een gemeenschappelijke attitude aan te nemen om te bekomen dat deze dieren ons vroeg of laat definitief worden toegewezen, wat de juridische formule ook mag zijn om dit resultaat te bereiken.

De vzw's zijn vastbesloten om hun beschermelingen tot het uiterste te verdedigen, en om indien nodig het publiek via de pers in te lichten.

Daarbij hebben HELP ANIMALS en ANIMAUX EN PERIL dezelfde advocaat aangesteld, meester DAPSENS uit Doornik, en hebben we ons al burgerlijke partij gesteld aangaande de inbreuken op de bescherming en het welzijn van de dieren, wat ons zal toestaan direct tussen te komen op het toekomstige proces voor de correctionele rechtbank.

Ons doel is natuurlijk dat de verantwoordelijke voor deze horror, de beschuldigde Pascal DELCOURT, deze keer op effectieve wijze bestraft wordt (zonder gratieverlening) en zo streng mogelijk, zowel financieel, maar ook en vooral dat hem verboden wordt ooit nog dieren te houden (zoals in artikel 40 van de wet op 14 augustus 1986 het tribunaal toestaat dit toe te passen op de beschuldigde).

Deze keer is het echt nodig dat gerechtigheid geschiedt. Het is niet voor te stellen dat de schuldige, een notoir recidivist, nog eens de gelegenheid zou krijgen om opnieuw te beginnen.

We zullen u natuurlijk op de hoogte houden van het verdere verloop van dit dossier.

Jean-Jacques PEGORER,
voorzitter

Zij zijn gelukkig

BOSSO



Na meer dan drie jaar in het asiel te hebben doorgebracht, werd Bosso geadopteerd op 14 oktober 2014. Wat een grote dag was dat voor hem, toen goede ziel Rob Hiel de deur van zijn huis voor hem opende. Sindsdien is de metamorfose enorm! Elke dag rent Bosso in de openlucht samen met de labrador van het gezin. Dankzij de inspanningen van zijn baasje, heeft Bosso zich al snel ontpopt tot een welgemanierde hond die overal mee naartoe kan. Enkele gezondheidsproblemen hebben hem dit jaar wat parten gespeeld, maar nu is Bosso weer in topvorm en geniet hij volop van het leven.

BRUTUS



Toen de familie Claessens het zoekertje zag voor Brutus dat gelanceerd werd op 14 mei 2016, sprak dit recht tot hun hart. Ze moesten hem gaan halen! Natuurlijk zagen de katten, de papegaai en de schildpad des huizes dat wat anders... Maar na enkele dagen onderhandelen werd het een succesvolle samenwoning. Brutus is een aanhankelijke hond vol liefde. Op pensioen, jawel, maar hij laat zich zeker niet gaan! Hij is een actieve opa, die zelf zijn wandelroute kiest en die laat verstaan wanneer hij weer naar binnen wil. De familie Claessens kan zich geen dag zonder hem meer voorstellen. Ze vinden hem een «cadeau uit de hemel».

Max, aka CURRY



Geadopteerd in mei 2016 en de kleine Max heeft zich goed aangepast aan het leven bij familie De Jonghe. Van nu af aan heet hij Curry, genoemd naar een basketbalspeler die zijn jonge baasje bewondert. Curry is eindeloos lief en heel speels: hij houdt ervan rond te rennen in de tuin en is steeds te vinden voor een knuffel. Het is een intelligente hond die snel de regels des huizes heeft geleerd. Er wordt nog aan zijn opvoeding gewerkt wat betreft omgang met andere honden. Omdat hij last heeft van wagenziekte, werkt zijn gezin ook hieraan om in de toekomst al hun avonturen met hem te kunnen delen!

Tanguy, aka SIRIUS



Hier wat nieuws over Sirius (vroeger Tanguy genaamd), die eind januari 2016 geadopteerd werd door Mevrouw Veronique Bultiau. Ondanks enkele ongemakken in het begin (meneer klom overal op, maakte ruzie met de andere kat en beet!) heeft deze zwarte panter zich uiteindelijk goed aangepast. Hij heeft de tuin ontdekt, die hij nu erg apprecieert (behalve wanneer het regent!) Sirius is heel aanhankelijk en nieuwsgierig. Hij volgt zijn baasje overal om te zien wat ze doet. Hij is een heel elegante kat die zijn charmes graag gebruikt. Kortom: deze stadskat is getransformeerd sinds hij op het platteland woont.

Elizabeth SCHWARZ



*Uw schenkingen
zijn onze enige
steun !*

Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00€

Dank U voor hen !

Belfius BE 57-068-2036135-35 ING BE 71-310-0029180-69

**ONDERSTEUNEND
LID
5,00 €**

★★★★★
**ERELID
250,00 €**

**TOEGETREDEN
LID
15,00 €**

**SYMPATHISEREND
LID
25,00 €**



**BESCHERMEND
LID
60,00 €**

Weet echter dat dit lidgeld – ongeacht het bedrag – niet fiscaal aftrekbaar is.

Opdat u de giften die u zo vrijgevig doet zou kunnen aftrekken van uw belastingen, dienen ze per jaar een minimum bedrag van 40,00 euro (exclusief lidgeld) te bereiken. Wanneer u verschillende betalingen groepeerd op een en dezelfde overschrijving (bijvoorbeeld: lidmaatschap, gift, kalender, oudere dieren,...) is het uitermate belangrijk dat u duidelijk het bedrag vermeldt dat overeenstemt met elk van deze verrichtingen. Het is inderdaad zo dat sinds wij erkend zijn door de Federale Overheidsdienst Financiën wij soms moeilijkheden ervaren door het feit dat leden al hun betalingen centraliseren in eenzelfde jaar terwijl bepaalde categorieën niet fiscaal aftrekbaar zijn (zoals bijvoorbeeld het lidgeld, een kalender,...).

Zoals u weet ontvangen wij geen enkele subsidie: de door de Staat toegekende erkenning maakt het ons dus mogelijk om meer giften te ontvangen. Het moet gaan over een «wederzijds» voordeel, zowel voor u als voor ons: uw giften zijn fiscaal aftrekbaar en deze belastingvermindering is steeds welkom en langs onze kant hopen wij hogere giften te ontvangen om onze steeds toenemende kosten te kunnen dekken.

*Aarzel dus niet om ons verdere inlichtingen te vragen.
Wij danken u bij voorbaat voor uw vrijgevigheid!*



ALLEMAAL AAN DE CLICKER!

Click!
Click!
Click!



Clicker training is een trainingsmethode die zich baseert op positieve bekrachtiging en die gebruikt wordt voor het trainen van honden... maar ook van paarden, katten, kippen... Het is bijvoorbeeld mogelijk een paard aan te leren zijn hals naar beneden te brengen en zijn hoofd vrijwillig in zijn halster te laten glijden. Springt uw kat op tafel van zodra uw gezin er plaatsneemt om te gaan eten? Leer haar aan om op een vaste plaats te gaan zitten (bijvoorbeeld naast haar etensbakje) totdat u gedaan heeft met eten! Verveelt uw parkiet zich overdag terwijl hij wacht op uw terugkeer van het werk? Laat hem spelletjes ontdekken die hem intellectueel stimuleren (zoals het herkennen van vormen en objecten...) die u hem aanleert met behulp van clicker training. U kunt uw kippen ook hun namen aanleren opdat u hen een voor een bij u kunt roepen 's avonds om hun kippenhok binnen te gaan! De voorbeelden zijn quasi eindeloos...

Het principe is een maximum aan frustratie en woede te vermijden, wat zowel dier als mens ten goede komt. Omdat deze methode gebaseerd is op bekrachtiging en niet op bestraffing, maakt zij een balans mogelijk tussen «het emotionele en de fysieke acties», waarbij het werk gebeurt in een staat van ontspanning en waar kalmte, concentratie en een bevestiging van het vertrouwen tussen mens en dier kunnen plaatsvinden.

Alle dieren «werken» om twee redenen:

- door **MOTIVATIE** om een beloning te krijgen (voedsel, spelletjes...)
- door **VERMIJDING** om een «straf» uit de weg te gaan (geslagen worden, hard aan de leiband getrokken worden...)

De clicker, gebaseerd op motivatie, bekrachtigt dus elk goed gedrag in plaats van ongewenst gedrag te bestraffen. Dit zorgt ervoor dat het dier «werkt» onder zo weinig mogelijk stress en beperkingen, waardoor zijn leerniveau en -begrip zo hoog mogelijk zijn en in lijn met zijn capaciteiten.

Dit klein, metalen doosje (te koop in elke goede dierenwinkel) brengt een helder en goed onderscheidbaar geluid voort (klik-klak) telkens men op de metalen staaf of knop duwt.



De methodologie van de clicker is gebaseerd op de wetten van conditionering. Deze leerprocessen werden uiteengezet in twee wetenschappelijke studies, na onderzoek op het gedrag van dieren:

- De **KLASSIEKE CONDITIONERING**, ontdekt door Ivan Pavlov (1849-1936), waarbij een individu onvrijwillig of automatisch gedragsreflexen verwerft. Het dier legt een link tussen twee stimuli en verwacht de tweede gebeurtenis van zodra de eerste plaatsvindt.

- De **OPERATIEVE CONDITIONERING**, uiteengezet door Dr. Skinner (1904-1990), waarbij het dier vrijwillig of bewust een actie uitvoert met als doel een gevolg uit te lokken. In functie van dit gevolg, zal hij een bepaald gedrag stoppen of voortzetten.

De methode van de «clicker training» bestaat er in de eerste

plaats uit de klassieke conditionering te gebruiken door een signaal te geven met de «klik» van de clicker en systematisch dit geluid door een bekrachtiging te laten volgen, meestal een lekker hapje. Als uw hond geen fijnproever is maar meer van balspelletjes houdt (bijvoorbeeld), gebruik dit dan als bekrachtiging, of een knuffel of elke andere vorm van beloning.

In de tweede fase staat u uw hond toe op zijn omgeving in te werken om te verkrijgen wat hij wil. Hij wil graag zijn beloning krijgen (bijvoorbeeld een snoepje), maar nu geeft u hem dit enkel wanneer u uw clicker doet afgaan. Daarbij moet hij eerst aan uw vraag voldoen opdat u de clicker laat afgaan. Dit is de operatieve conditionering van Skinner.

De «klik» heeft nu nog steeds een positieve connotatie en markeert met precisie de actie die u van uw hond verwacht.

Een simpel voorbeeld: het commando «zit» voor uw hond:

- 1) Om betekenis te geven aan de «klik», druk ik op de clicker en geef daarna een snoepje (een tiental keer te herhalen)
- 2) Daarna vraag ik om een «zit» en van zodra de hond gaat zitten, klik ik (van zodra zijn achterwerk de grond raakt). Daarna beloon ik met een snoepje.
- 3) Ik herhaal mijn vraag een twintigtal keer, altijd volgens dezelfde procedure: «zit + klik + beloning».

Heel snel zal uw hond begrijpen dat u de clicker zal laten afgaan van zodra hij gevolg geeft aan uw vraag. En dat hij telkens een snoepje zal ontvangen. Hij zal dus steeds sneller en preciezer reageren op het commando «zit», totdat gaan zitten een reflex wordt na het magische woord.

Moet u altijd klikken en belonen?

Nee, van zodra u er zeker van bent dat uw hond aan elke vraag van u zal voldoen, geeft u hem een extra knuffel na zijn snoepje te hebben gegeven.

Voorbeeld: «zit + klik + snoepje + knuffel»

Daarna: klik en beloon zo nu en dan om het gedrag in zijn persoonlijkheid te verankeren en geef hem geen knuffel meer ter beloning van het aangeleerde goede gedrag.

Met deze methode, een echte «state of mind», past u uw manier van denken aan om uw gedachten en woorden positiever te maken. U zal niet meer zeggen: « Ik wou dat mijn hond dit of dat niet meer deed,» maar wel : «ik wil dat mijn hond dit of dat doet.»

ENKELE TIPS OM DE CLICKER TRAINING TE DOEN SLAGEN:

- uw klik moet op het precies juiste moment hoorbaar zijn
- de training moet doorgaan in een omgeving waarin uw hond ontspannen is
- als u geklikt heeft, geeft u hem de beloning... zelfs wanneer u zich vergist heeft
- focus op gewenst gedrag
- leg de lat niet te hoog wat betreft uw eisen! Vraag hem niet te moeilijk gedrag te realiseren in een te korte tijd
- corrigeer nooit een dier dat aan het leren is (geen bekrachtiging ontvangen als hij het gevraagde gedrag niet uitvoert is al een straf op zich)
- roep hem geen commando's toe: uw dier is niet doof (hoe zachter u praat, hoe beter hij zal luisteren)
- Hou korte trainingssessies (maximum 20 minuten) met frequente pauzes, maar train wel zo regelmatig mogelijk.

Met deze methode kan u een dier alles aanleren wat voor hem fysiek en mentaal mogelijk is... in een atmosfeer van respect en gedeeld plezier!

Bibliografie: Click! Bonbon (Dianne Chretien/ Bibliotheque Nationale de Quebec), Motiver son cheval (Helene Roche/ Editions Belin), Click to calm (Emma Parson/ Karen Pryor Clicker Book)

Anne-Sophie Muffat (+32) 0473 / 88 76 81
www.comportementaliste-chien-chat.be
Avenue André Ryckmans, 1
1180 Uccle

**Voor al uw vragen kan u terecht op mijn emailadres: :
info@comportementaliste-chien-chat.be**

Volg mij ook op Facebook: :
facebook.com/MUFFATCOMPORTEMENTALISTE
www.comportementaliste-chien-chat.be

Praktische informatie



DE ELEKTRONISCHE CHIP: DE KATTENIDENTITEITSKAART

Elektronische of niet, ik moet er niet van weten ... Dus verwijder deze hatelijke indringer van onder mijn goddelijke pels en doe vooral geen moeite om mij te identificeren!

Ik, verzeker het u, het is absoluut niet noodzakelijk ... Ik beloof daarenboven plechtig:

- Ik zal nooit ontsnappen via een raam of balkon.
- Ik zal nooit van uw terras vallen wanneer ik een vlinder, vlieg of brutale mus achtervolg die mij uitdaagt op mijn territorium.
- Ik zal nooit uit mijn transportkooi springen als deze kapot gaat tijdens ons bezoek aan de dierenarts voor mijn jaarlijkse vaccins.
- Ik zal nooit in blinde paniek uit uw auto vluchten na een ongeval op een druk kruispunt of op het platteland.
- Ik zal nooit aan de aandacht ontsnappen van mijn lieve verzorger die mij komt voeden en knuffelen terwijl u zich op vakantie gelukkig neervlijt in de zon.
- Ik zal het nooit op een lopen zetten en er van profiteren dat uw gasten, tijdens een blij weerzien, de voordeur van « mijn » appartement op een kier laten.

Nu eventjes serieus, genoeg gedroomd ... Wakker worden! Denkt u dan ook maar één moment dat ik, de geliefde koning van uw thuis, uw vereerde katachtige goddelijkheid, mij er bij neerleg om opgesloten te leven – zelfs al betreft het de meest luxueuze en gezellige woonst ter wereld – zonder ook maar één keer de verleiding te voelen om te de grenzen van mijn koninkdom te overschrijden?

Tot op heden, was de registratie en identificatie van katten door middel van een elektronische chip enkel verplicht voor katten die verkocht werden of van eigenaar veranderden. Vanaf 2017 zal deze wet, in de drie regio's van het land, van kracht zijn voor alle katten en kittens (binnen- of buitenkatten). Dit moet gebeuren vooraleer ze de leeftijd van twaalf weken bereiken. Deze wettelijke verplichting heeft een dubbel objectief voor ogen: een efficiëntere zoektocht voeren naar de eigenaar van een gevonden dier maar ook een efficiëntere controle kunnen uitvoeren wat betreft de verplichte sterilisatie van katten zodat de kattenoverbevolking vermindert alsook het aantal geëuthanaseerde dieren in asielen.

Anne DUMORTIER

DENK AAN DE DIEREN BIJ HET OPSTELLEN VAN UW TESTAMENT

Onmisbaar, willen wij u eraan herinneren hoe belangrijk een schenking en een testament is, en dit om aan dierenbescherming te blijven doen, in het bijzonder voor onze VZW.

U kan zich best voorstellen dat een dierenasiel als het onze niet enkel kan blijven bestaan door de bijdragen of het geld van onze geadopteerde dieren. Daar we ook bijna geen overheidssubsidies krijgen, moeten we rekenen op de vrijgevigheid van onze dierenliefhebbers.

Het is daarom van uiterst belang alles vooraf te regelen en dit door bij de notaris een document in te dienen met als eindbestemming onze beschermelingen. In leven en welzijn denkt een mens er niet aan dit vooraf allemaal in orde te brengen, want de dood lijkt steeds ver af.

De gedachte alles vooraf te regelen is niet somber of absurd, integendeel, eens deze formaliteiten geregeld zijn, voelen we ons gerustgesteld, we kunnen dus nog volop van ons leven genieten, niet te vergeten dat ons leven hier op aarde niet voor eeuwig is.

Alles hangt natuurlijk af van onze persoonlijke en familiale situatie, maar het altijd mogelijk een schenking te overwegen, hoe groot of klein ze ook is, ten voordele van een goed doel. Elke bijdrage is belangrijk en zoals men zegt, vele kleintjes maken één groot.

Onder deze goede doelen, valt onze dierenbescherming, het laat ons toe te denken dat het onze plicht is voor de zwakke, levende wezens te zorgen, we noemen hun dan ook "onze dieren".

Herinner u de onvergetelijke momenten die je samen mocht beleven met 'deze dieren', zij die deel uitmaken van uw leven, de liefde die je hun kan geven maar zoveel meer van hun terug zal krijgen.

Deze schenkingen en testamenten laat HELP ANIMALS, sinds het begin in 1981, toe tientallen, tienduizenden dieren te redden, zoveel meer dan u zich kan inbeelden, slachtoffers van onwetendheid, nalatigheid of mishandeling door de mens. (lees ons afzonderlijk artikel over OGY)



Voor degenen onder u die in de war zijn of niet goed weten hoe de vork in de steel zit, herinneren we u eraan dat u vrijblijvend hiervoor inlichtingen bij ons op het bureel kan krijgen, wij kunnen u ook doorverwijzen naar verschillende notarissen, vooral 'diervriendelijk' waar u de beste richtlijnen te horen krijgt, discreet en in vertrouwen.

Voor de Raad van Bestuur,

*Jean-Jacques PEGORER,
Voorzitter van HELP ANIMALS*

GAËTAN VAN GOIDSENHOVEN

Het verdedigen van de dierenrechten kan alleen maar ondersteund worden en positief evolueren als er in de politiek concrete acties ondernomen worden en dit zowel op gewestelijk als federaal niveau.

Achter de politicus staat echter een man of vrouw wiens standpunten omtrent dierenwelzijn ons nauw aan het hart liggen. Zijn of haar mening kan doorslaggevend zijn om het lot van de dieren aanzienlijk te verbeteren en hen de plaats te geven die ze verdienen.

We stelden enkele vragen aan Gaëtan Van Goidsenhoven, een discreet politicus en erg begaan met dierenwelzijn. Van 2007 tot 2009 was hij burgemeester van Anderlecht (na het overlijden van Jacques Simonet), sinds 2009 is hij afgevaardigde en diensthoofd in het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en sinds 2012 is hij eerste schepen, bevoegd voor Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Duurzame Ontwikkeling.

Dieren hebben in de gemeente Anderlecht altijd een belangrijke rol gespeeld. Naast de slachthuizen zijn er ook 2 van de grootste dierenasielen van ons land. Wat is uw standpunt als politicus met betrekking tot dierenwelzijn?

In Anderlecht, net zoals in de meeste Brusselse gemeenten, heeft de verstedelijking het platteland op de achtergrond verdrongen. De laatste decennia is dat echter veranderd. Er werden, daar waar mogelijk, grote groene ruimtes aangelegd om een aangename leefomgeving te creëren voor de bewoners. Er wonen hier heel wat huisdieren, boerderijdieren en zelfs wilde dieren dankzij de talrijke natuurlijke gebieden. Ik ben begaan met hun welzijn en daarom nam ik deel aan de eerste bijeenkomst van de Interparlementaire groep «Welzijn en bescherming van de dieren», opgericht enkele weken geleden. Deze Brusselse raad moet advies geven over thema's die te maken hebben met dierenwelzijn.

De groep bestaat uit verkopers en kwekers van huisdieren, vertegenwoordigers van dierenrechtengroeperingen, wetenschappers en dierenartsen.

De oprichting van deze nieuwe gewestelijke raad is een belangrijke stap. Het is de bedoeling dat er wordt nagedacht over de bescherming van dierenrechten. Ook al is haar advies niet bindend, toch kan het niet zomaar naast zich wor-



Gaëtan Van Goidsenhoven,
*aanwezig aan al onze
opendeurdagen*

den neergelegd. Het zou beslissingen in de juiste richting moeten sturen.

Zelf geloof ik er sterk in. Ik hoop dat de echte problemen nu eindelijk zullen worden aangekaart en dat er een wil is om redelijke oplossingen te vinden voor alle partijen.

Op dit moment lijkt de tendens binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die van het «bevrozen» van delicate kwesties, wat resulteert in het op de lange baan schuiven van onderwerpen als het ritueel slachten in Vlaanderen en Wallonië. Wat denkt u hierover?

De kwestie van het ritueel slachten roept jaarlijks heel wat commentaar en commotie op maar weinig reactie van de politieke meerderheid. Toch denk ik dat een debat tussen de overheid, de Joodse en de moslimgemeenschap en de dierenrechtenorganisaties, mogelijk is. Het is nu hoogdringend tijd dat ze samen rond de tafel gaan zitten om de verschillende standpunten te bekijken en samen tot een wetgeving te komen die de rechten van plichten van iedere stipuleert.

Ik blijf ervan overtuigd dat het mogelijk is om oplossingen te vinden die de verscheidenheid van de groepen respecteert, net zoals dat kan in de andere gewesten en andere Europese landen.

De meerderheden in het parlement en de regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest zouden, naar mijn mening, een beetje meer politieke moed moeten tonen. Het is niet door te zeggen «het is een moeilijke kwestie dus laten we ze maar niet behandelen», dat we vooruitgang zullen boeken. Maar laten we niet wanhopen, we moeten geduld hebben en hopen dat er binnenkort concrete acties zullen volgen.

Ik ben trots op mijn voorstel aan het college van Anderlecht om een nieuwe bevoegdheid op te richten voor dierenwelzijn. Sinds de staatshervorming en de regionalisering van de bevoegdheden, viel deze onder de dienst «Hygiëne». Dat de rechten van het dier werden gereduceerd tot slechts een aanhangsel van dit departement was voor mij een schande. Ik wilde dat dierenwelzijn een eigen dienst kreeg en het Schepencollege heeft mijn voorstel gevolgd. Een eerste officieel evenement, waar we bij de bevolking zullen pleiten voor dierenwelzijn, zal plaatsvinden op 1 oktober.

Wat is uw persoonlijk standpunt over vivisectie?

Ik ben tegen vivisectie. Vandaag de dag is het in vele gevallen ongerechtvaardigd. We moeten alles in het werk stellen, en snel, om vivisectie op een strenge en doeltreffende manier te controleren. In eerste instantie moeten we streven naar een beperking van dit soort testen om op langere termijn te komen tot een volledige afschaffing ervan. Het moet planmatig gebeuren zoals we doen met kernenergie.

Volgens wetenschappers is het op dit moment nog niet mogelijk om vivisectie volledig te bannen uit wetenschappelijk onderzoek naar b.v. kanker, leukemie, enz. Maar het kan wel vermeden worden bij onderzoek naar cosmetische of luxe-producten zoals parfums b.v. .

Mijn politieke rol bestaat er voor mij uit om, ondanks de vele verschillende meningen over delicate kwesties die soms lijnrecht tegenover elkaar staan, toch vooruitgang te boeken in deze materie. Vivisectie volledig afschaffen van de ene dag op de andere is onmogelijk maar de weg vrijmaken om er op middellange termijn mee te stoppen, is haalbaar. Het lijkt soms moeilijker dan het is.

Heeft u zelf dieren?

Op dit moment niet. Als kind heb ik altijd dieren gehad bij mijn ouders en grootouders en ik mis dat. Maar door mijn drukke baan heb ik niet de tijd gehad die nodig is om voor een hond of kat te zorgen. De verschillende functies die ik heb uitgeoefend eisten al mijn tijd op en jammergenoeg ging dat ten koste van mijn privéleven. Nu heb ik gelukkig een nieuw evenwicht gevonden: binnenkort word ik papa en ik denk dat er de komende maanden wel een hondje in huis zal komen.

Tekst samengesteld en opgemaakt door Christian De Meyer



OPTIEK C. VANDEN HEUVEL
VARILUX SPECIALIST

Hertog Janlaan 30 [Parking mogelijkheid]
1083 Brussel Tel. 02 426 47 62



TRIBEL METALS
OUDE METALEN

Sint-Denysstraat 158/162 - 1190 Brussel
TÉL. +32-2-346 39 39 FAX +32-2-346 68 60
WWW.TRIBEL.BE

Zij hebben ons verlaten



BONI

Boni werd op de dag van zijn aankomst in het asiel op 17 april 2004 geadopteerd door mevrouw Christiane Perrin. Snel heeft hij de pijn van het achtergelaten worden vergeten dankzij de persoon die de twaalf komende jaren de liefde van zijn leven zou zijn. Hier volgt haar boodschap: « Boni heeft mij verlaten. Hij is op een mooie zonnige ochtend vertrokken, het was ook op zo'n dag dat we elkaar ontmoet hebben. Ik zal onze geweldige wandelingen in het park van Woluwe en onze extreem hechte band nooit vergeten. Vaarwel Boni, ik zal altijd aan je denken ». Christiane Perrin

ZELDA

Als laatste overgebleven van een nest van 7 kleintjes werd Zelda op 5 oktober 2004 door Dhr. En Mevr. De Bast geadopteerd. Ze was toen 2 maanden. In hun ogen was ze reeds de mooiste, liefste en meest aanhankelijke hond. Samen hebben ze de mooiste jaren van hun leven gedeeld. Ondanks enkele « sloopwerkzaamheden » (die snel vergeven werden), had Zelda geen minpunten. Ze is op 4 mei 2016 vertrokken ten gevolge van een ernstige operatie aan haar poot. Bij Dhr. en Mevr. De Bast laat ze een enorme leegte achter en door middel van deze woorden wensen ze haar een laatste maal hun liefde te betuigen.



JUNIOR

Junior, Border Collie, werd in 2002 door Dhr. en Mevr. Jacqmin geadopteerd. Hij heeft ons op 16-jarige leeftijd verlaten. Hij werd reeds 6 jaar verzorgd voor zijn artrose en dankzij aangepaste zorgen en veel liefde is hij tot op het einde moedig geweest. Junior was hyperactief en leefde enkel voor zijn baasjes. Toen hij op een ochtend niet meer kon lopen hebben zij beslist om hem in vrede heen te laten gaan. Hij is nu verenigd met hun malamutes Loukok, Jalaska, Alison en Buffy om andere wandelingen te maken. Zijn gezelschap, een Border collie van 5 jaar, beleeft nog steeds gelukkig dagen bij Dhr. en Mevr. Jacqmin.

NALA

« Nala, je bent op 22 oktober 2015 geboren. Onze wegen hebben zich op 25 maart 2016 gekruist en we hebben jou met veel vreugde bij ons verwelkomd. Helaas zijn jouw gezondheidsproblemen een maand later begonnen.

We hoopten dat je opnieuw zou rondhuppelen in de tuin die je zo graag zag maar ondanks de behandelingen is jouw toestand opnieuw verergerd. We zijn met jou naar de universiteit van Luik gegaan waar ze ons verteld hebben dat je van een erfelijke degeneratieve hersenatrofie leed. Toen was alle hoop verloren. Met een immens verdriet hebben we afscheid van je moeten nemen want je was verlamd. Zo ben je op je 8 maanden naar het hondenparadijs vertrokken. We zullen je nooit vergeten, mooi lief prinsesje.



Peter- of meterschap



Wenst u persoonlijk in te staan voor de behoeften van uw lievelingshond of -kat? Wij hebben voor u een leuke en praktische formule van "aangepast peter- of meterschap" uitgewerkt. Door uw troeteldier te "sponseren" getuigt u niet alleen van uw steun naar de betrokken hond of kat maar wordt u vooral zijn "engel bewaarder" en is de kans groter dat het sneller geadopteerd wordt.

Spreekt deze gedachte u aan? Het volstaat om eens langs te lopen bij uw financiële instelling en er een permanente opdracht te laten opstellen ten gunste van rekening:

 Belfius BE 57-068-2036135-35

 ING  BE 71-310-0029180-69

[HELP ANIMALS v.z.w.]

Bollinckxstraat 203 - 1070 Brussel

met als vermelding « Peter- of meterschap » (gevolgd door de naam van de gekozen dier).

Het zal ons een genoegen zijn om uw naam als peter of meter aan te brengen op de kooi van het dier. Uiteraard bepaalt u uw peter- of meterschap naargelang uw financiële middelen en zullen wij u uw persoonlijke peter- of meterschapskaart laten geworden. Wij verwittigen u zodra uw petekind aangenomen is en indien u dat wenst kunt u zich dan over een nieuwe beschermeling ontfemen.



Boutique Molnar

De kat als kunstwerk...

Droomt U ervan de grot van Ali Baba te bezoeken? Het veelkleurige universum van Alice in Wonderland te verkennen? Het volstaat de fantastische wereld van boetiek MOLNAR binnen te stappen, waar heerlijke snuisterijen en antieke schatten voor het rapen liggen.

Voorals kattenliefhebbers zullen hier zeker aan hun trekken komen. Mijnheer en mevrouw Molnar, trotse eigenaars van winkel-kat BUBU, hebben immers een goedgevulde catalogus aan kattenfiguurtjes van elke categorie, waarvan uw hart sneller zal kloppen...

Vrienden van Help Animals, laat U ertoe verleiden Ali Baba's katacomben te verkennen. Hier staat U zeker geen katastofe te wachten. Integendeel. Misschien vindt U er wel een catwalk-waardig juweel, een handgemaakte houten katapult, een delicaat geborduurde katoenen zakdoek uit Katalonië of een handgeschreven katechismus uit ver vervlogen tijden?

U kan er zeker van zijn dat U hier geen kater te wachten staat: er is voor iedereen wel iets te vinden in dit ongelooflijke rariteitenkabinet. Wees dus allen welkom bij boetiek Molnar, waar de kat een echt kunstwerk is!

Anne Dumortier



Heeft U zaken te koop?

Richt U in volle vertrouwen tot Boetiek M. Molnar

U zult voor elk object met betrekking tot de kat de juiste prijs ontvangen.

135, Blaesstraat
1000 Brussel
GSM. 0486 85 97 17

Voorbije gebeurtenissen



REGENACHTIGE HEMEL, VROLIJKE VRIJWILLIGERS, GELUKKIGE BEZOEKERS ...

Het mag gezegd worden: de weergoden waren ons niet goed gezind op 18 en 19 juni. Maar zelfs al was het geen weer om een hond door te jagen toch hebben jullie geen seconde getwijfeld om tot bij ons te komen in plaats van gezellig in jullie comfortabele zetel te blijven liggen. De zon schitterde door haar afwezigheid en er waaide gedurende deze twee dagen een wind vol emoties en optimisme. Ja, de moraal was aanwezig ondanks de woede van de hemel, jullie zijn nogmaals massaal ingegaan op onze oproep.

Jullie waren razend enthousiast over de rommelmarkt die we georganiseerd hadden. Het was de wens van onze erevoorzitter Liliane LAMBEAU, gestorven op 10 november 2015, dat haar persoonlijke spullen en versieringen ten gunste van haar geliefd asiel verkocht werden. Jullie zijn verleid door de wervelwind van kleuren van de doeken van CLEFF. Deze schilder met een groot hart die beslist had om de verkoopprijs van zijn werken volledig aan Help Animals te schenken. Over ons vegetarisch menu dat in harmonie is met de waarden die wij verdedigen, regende het unaniem complimenten. En vooral, jullie hebben aan 10 van onze beschermelingen een wolkeloze hemel beloofd, een prachtig vervolg op hun pijnlijk verleden. Maar deze overstroming van glimlachen zou nooit het licht gezien hebben zonder JULLIE die we hartelijk willen bedanken:



ISOTHERMOS S.A.
SPOORWEGBENODIGHEDEN

Spoor-, tram-, metro- en autobusmaterieel

*uit sympathie
voor onze
vrienden de dieren*



Weeshuisstraat 44 / 48
1070 Brussel
Tél. 02 / 205.12.11



Stéphanie, Danielle, Léo en Mourad, onze chef-koks, die een stortvloed aan smaken over jullie papillen hebben laten stromen.

Mia, Françoise, Annick en Mario, onze uitzonderlijke marktkramers.

Claire, Diane, Cécile, Valérie en Roger die jullie zonder enig spoor van onweer bediend hebben.

Magali, Denis en Xavier die vanaf zonsopgang met hun wandelchoenen aangetrokken hebben, het was een meerwaarde voor al onze honden.

Roland en Jean-Claude, onze barmannen, stonden in om uw dorst te lessen door welgekomen buien van frisse drankjes.

Sandra en Christiane die u rondgeleid hebben. Dankzij hun pertinente raad kon u de perfecte viervoetige levensgezel adopteren.

Liliane en Josiane die over jullie calorieën gewaakt hebben door middel van sublieme desserts : fruitsalade, pannenkoeken, gebakjes ... en andere éclairs (die met chocolade natuurlijk, niet de bliksemschichten in de lucht!).

Brigitte en Nicole die u onze uitgebreide waaier aan katten voorgesteld hebben: hevig zoals een orkaan of brave filosofen.

De patisserie CHANSON, de zussen *PETIT*, Janine en Danielle. U kon genieten van hun heerlijke taarten (gratis op professionele wijze bereid) hierdoor werd hagel en ander noodweer vergeten.

Manuela, uw driemaandelijks magazine wordt dankzij haar sublieme foto's ondergedompeld in licht, warmte en lachbuien.

Philippe VAN CAPPELLEN (traiteur « Le joueur de flûte ») van wie de chocolademousses een schot in de roos waren.

Zonder natuurlijks onze ploeg dierenverzorgers en secretaresses niet te vergeten. Gebukt onder tonnen werk zijn ze met plezier joviaal gebleven.

Lydie, onze kassiersters, haar gezicht staat nooit op onweer.

Martine, Danielle en Béa die, in een schitterend klimaat, het poetsen van het kattenverblijf op zich genomen hebben.

Danielle, Mireille en Liliane, onze waardevolle en onvervangbare « missen tombola ».

Wij rekenen nu al op jullie om op 3 en 4 december eerstkomende een lawine van goed humeur en een golf van menselijke warmte uit te lokken tijdens onze winterse opendeurdagen.

Anne Dumortier





Als u, zoals Help Animals, het nodeloze lijden van proefdieren weigert te steunen, onderteken dan de «Pootitie» van GAIA om een eind te maken aan dierproeven uitgevoerd op katten en honden!

U heeft ongetwijfeld al de video van GAIA gezien waarin honden en katten hun baasjes verhinderen hun dagelijkse taken uit te voeren, omdat ze willen protesteren tegen de manier waarop hun ongelukkige soortgenoten tests moeten ondergaan in Europese laboratoria...

Ter ondersteuning de statistieken: niet minder dan 1578 honden en 120 katten werden in België alleen al in 2014 gebruikt voor wetenschappelijke proeven. Per regio was dit 31 honden en 30 katten in Wallonië, 8 honden in hoofdstad Brussel, en 1539 honden en 90 katten in Vlaanderen.

In het oog van deze overweldigende feiten hebben GAIA en hun collega's van de European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) in 8 Europese landen tegelijk een nieuwe campagne gelanceerd tegen dierproeven.

Hierin trekt GAIA van leer tegen het gebrek aan transparantie in deze laboratoria, en brengen ze hun dubieuze praktijken aan het licht aangaande de herkomst van de gebruikte proefdieren en de afwezigheid van betrouwbare antwoorden aangaande de gradatie van pijn en lijden die deze dieren moeten ondergaan.

Help Animals steunt deze campagne uiteraard en we nodigen u van harte uit om massaal de «pootitie» te ondertekenen op www.pootitie.be of op de flyer die u vindt als bijlage van dit nummer, opdat we een eind kunnen maken aan deze onmenselijke praktijken





TOITURE ST-BERNARD

GOFFEAU J.P. & FILS

HERSTELLING EN VERNIEUWING VAN ALLE DAKEN EN LOODGIETERIJ

PLATTE DAKEN • SCHOUWEN • DAKGOTEN • DAKPANNEN • ZINK • KOPER
ASFALT • SCHOUWVEGEN • INDUSTRIËLE EN PRIVÉ ONTSTOPPING

VERNIETING VAN MERULE

Baas aanwezig op de werf

Tel. : (02) 380 53 64 (na 18 uur)

Mobilfoon : (0475) 23 59 02 (kantooruren)

1194 Alsebergse steenweg - 1650 Beersel

Goedgekeurde onderneming 03/15/11



PRIJS : 1,50 €

Help Animals

Bollinckxstraat 203 - 1070 Brussel
T. 02/523.44.16 F. 02/520.19.76

MET DE WAGEN

Komende van Parijs, of dichter Ukkel, neem de E19 richting Brussel. Afslag nr 17 (Anderlecht Industrie). Volg de Ring en blijf op de linkerrijstrook, langsheen Viangros. Rij niet te snel, de eerste straat op uw linkerkant is de Bollinckxstraat.

BUS 49

Tussen Zuidstation en Bockstael. Afstappen halte «kanaaldijk», zich begeven links naar de Industrielaan richting Ring, aan 2de verkeerslicht rechts en dan onmiddellijk linksaf in de Bolinckxstraat (rechtover Viangros)

BUS 78 :

Vertrek Zuidstation, afstappen halte «Internationale Laan», richting Ring stappen, aan verkeerslicht oversteken en Bollinckxstraat links inslaan.

BUS 98 (NIET OP ZONDAG)

Afstappen halte «Bollinckx», platen volgen van Ets. Viangros, hoofdingang, wij bevinden ons aan de overkant.

De bushalte "Bollinckx" is bereikbaar met de bus van "DE LIJN" nr 153-154-155 en 810.

Openingsuren : alle dagen van 10 tot 17 uur
(uitgezonderd zondag)

REDAKTIE J.J. Pegorer - A. Dumortier - A.-S. Muffat - S. Devis - Ch. De Meyer - E. Schwarz
VERTALING S. Dossche - V. Lecompte - K. Verellen - M. Vanderstappen - K. Willaert
Wij danken allen die ons hebben geholpen met de vertalingen van dit magazine.
FOTO'S F. Marcy - E. Schwarz - F.Follacchio - Guy David - MG's Pictures (vrijwilliger)
VERANTWOORDELIJKE UITGEVERS Help Animals vzw : J.-J.Pegorer
CRÉATIE Studio David bvba

bpost

PB-PP
BELGIE(N)-BELGIQUE

P 00 41 30



www.helpanimals.be - info@helpanimals.be

 facebook.com/helpanimals.be