

Help Animals

JUNI 2018

Driemaandelijke tijdschrift N° 149

info



OPENDEURDAGEN
te Anderlecht op 6 & 7 oktober 2018



Lid worden

Weet echter dat dit lidgeld – ongeacht het bedrag – niet fiscaal aftrekbaar is.

Opdat u de giften die u zo vrijgevig doet zou kunnen aftrekken van uw belastingen, dienen ze per jaar een minimum bedrag van 40,00 euro (exclusief lidgeld) te bereiken. Wanneer u verschillende betalingen groepeerd op een en dezelfde overschrijving (bijvoorbeeld: lidmaatschap, gift, kalender, oudere dieren,...) is het uitermate belangrijk dat u duidelijk het bedrag vermeldt dat overeenstemt met elk van deze verrichtingen. Het is inderdaad zo dat sinds wij erkend zijn door de Federale Overheidsdienst Financiën wij soms moeilijkheden ervaren door het feit dat leden al hun betalingen centraliseren in eenzelfde jaar terwijl bepaalde categorieën niet fiscaal aftrekbaar zijn (zoals bijvoorbeeld het lidgeld, een kalender,...).

Zoals u weet ontvangen wij geen enkele subsidie: de door de Staat toegekende erkenning maakt het ons dus mogelijk om meer giften te ontvangen. Het moet gaan over een «wederzijds» voordeel, zowel voor u als voor ons: uw giften zijn fiscaal aftrekbaar en deze belastingvermindering is steeds welkom en langs onze kant hopen wij hogere giften te ontvangen om onze steeds toenemende kosten te kunnen dekken.



facebook.com/helpanimals.be

WWW.HELPANIMALS.BE



*Uw schenkingen
zijn onze **enige**
steun !*

Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00€

<i>Woord van de voorzitter</i>	P.04
<i>Adoptie honden en katten</i>	P.08
<i>Met het vliegtuig reizen met zijn huisdier</i>	P.10
<i>De terugkeer van de wolf in België</i>	P.12
<i>Ritueel slachting: het antwoord van de politici</i>	P.14
<i>Lezershoekje</i>	P.17
<i>Nieuws van Kasteelbrakel</i>	P.18
<i>Attila, uit Benin</i>	P.22
<i>Katten veroverden de mens</i>	P.24
<i>Het gedrag van de kat</i>	P.26
<i>Wanneer komt een officieel kwaliteitslabel "dierenwelzijn"?</i>	P.28
<i>Zij hebben ons verlaten</i>	P.30
<i>Ze zijn gelukkig</i>	P.32
<i>Dankwoorden</i>	P.35



10



12



18



28

★ Bollinckxstraat 203
1070 Brussel / België
T. 02/523.44.16
F. 02/520.19.76
@ info@helpanimals.be w. www.helpanimals.be

🕒 Openingsuren : alle dagen van 10 tot 17 uur
(uitgezonderd zondag)

📘 facebook.com/helpanimals.be

🚗 **MET DE WAGEN:** Komende van Parijs, of dichter Ukkel, neem de E19 richting Brussel. Afslag nr 17 (Anderlecht Industrie). Volg de Ring en blijf op de linkerrijstrook, langsheen Viangros. Rij niet te snel, de eerste straat op uw linkerkant is de Bollinckxstraat.

🚌 **BUS 78:** Vertrek Zuidstation, afstappen halte «Internationale Laan», richting Ring stappen, aan verkeerslichtoversteken en Bollinckxstraat links inslaan.

🚏 **BUS 49:** Tussen Zuidstation en Bockstael. Afstappen halte «kanaaldijk», zich begeven links naar de Industrielaan richting Ring, aan 2de verkeerslicht rechts en dan onmiddellijk linksaf in de Bollinckxstraat (rechtover Viangros)

🚌 **BUS 98:** (niet op zondag) Afstappen halte «Bollinckx», platen volgen van Ets. Viangros, hoofdingang, wij bevinden ons aan de overkant.

🚏 **DE LIJN :** De bushalte "Bollinckx" is bereikbaar met de bus van "DE LIJN" nr 153-154-155 en 810.

REDAKTIE: J.J. Pegorer - A. Dumortier - S. Devis - Ch. De Meyer - E. Schwarz - A.S. Muffat - S. et N. Hinz-Niklewicz
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Help Animals asbl : J.-J. Pegorer **VERTALING:** Karin Willaert, T. De Weerd, Carinne Leo, Sophie Dossche, V. Lecompte
ONTWERP: Studio David BVBA **FOTO'S:** F. Marcy E. Schwarz - F. Follacchio - Guy David - MG's Pictures (vrijwilliger)

www.helpanimals.be



Liefste dierenvrienden,
Wat een plezier jullie hier weer te zien aan het begin van de zomer, om jullie het laatste nieuws te brengen van HELP ANIMALS!

Jean-Jacques PEGORER
Voorzitter van HELP ANIMALS

ONZE WERKEN IN ANDERLECHT EN KASTEELBRAKEL

Allereerst wacht u zeker vol spanning op nieuws over de werken in onze asielen in Anderlecht en in Kasteelbrakel.

IN ANDERLECHT :

is het nieuwe gebouw bijna klaar aan de buitenkant: er moeten nog slechts enkele dingen aan toegevoegd worden (de buiten-terrassen voor de kattenpensions, volledige renovatie van het dak van het hondenhok voor kleine honden, afwerkingen...) De werken verliepen de afgelopen weken wat vertraging op doordat we een evaluatie van de brandweer moesten afwachten. Hierdoor moesten we onze plannen ietwat aanpassen wat betreft de layout binnenin het nieuwe gebouw (trappen, scheidingswanden, inbouwspots...). Nu is deze moeilijkheid overwonnen en onze ondernemer SIBOMAT is opnieuw begonnen aan de interieur-werken aan een versneld tempo. We hopen de werken voltooid te hebben tegen september, **wat ons de mogelijkheid zal geven om - eindelijk - een opendeurweekend te plannen voor 6-7 oktober (zie hierna)**, een gelegenheid om u het nieuwe gebouw te doen ontdekken.



IN KASTEELBRAKEL :

gaan de werken zowel interieur als exterieur spectaculair goed vooruit. Na een lang koud en regenachtig seizoen, (waardoor enkel de werken interieur konden doorgaan), hebben onze dieren het plezier hervonden van in hun groene weiden rond te lopen. Hierdoor konden we hun tijdelijke stallen, opgericht voor de winter 2017-2018, demonteren.

Door de snelle vooruitgang van de werken stellen we ons voor dat een inhuldiging van dit nieuwe asiel zal kunnen plaatsvinden in het voorjaar van 2019. Op die manier kunnen we alles afwerken om u eindelijk ons tweede asiel te kunnen voorstellen, waarop we terecht fier kunnen zijn.



VOLGENDE OPENDEURDAGEN: HET WEEKEND VAN 6-7 OKTOBER 2018 IN ANDERLECHT

Door de werken hebben we helaas onze traditionele opendeurdagen moeten uitstellen...

Het is dus met groot plezier dat ik ons volgend opendeur-weekend aankondig, op zaterdag 6 en zondag 7 oktober 2018 in Anderlecht, Bollinckxstraat. Op het programma: onze traditionele bar met een variatie aan snacks, voorstellen en bezoek aan het nieuwe gebouw en natuurlijk het hartelijk weerzien met onze leden! Sinds de vorige keer zullen we elkaar waarschijnlijk veel te vertellen hebben...!

Voor de eerste opendeurdagen in Kasteelbrakel zullen we nog wat geduld moeten hebben tot de lente van 2019.

DE WERELDBEKER VOETBAL 2018 EN RUSLAND EN DE BARBAARSE UITROEIING VAN STRAATHONDEN.

Gaat u de wedstrijden volgen van de Wereldbeker voetbal in Rusland in juni 2018? U moet weten dat de Russische autoriteiten voor deze gelegenheid de voorbije maanden een enorme operatie hebben in gang gezet om op brutale wijze duizenden straathonden (en -katten) te vangen en uit te roeien. Dit om te voorkomen dat de dieren de 11 steden waar de wedstrijden zullen plaatsvinden minder "toeristisch aantrekkelijk" zouden maken en om, volgens de Russische minister van sport, het risico te verminderen dat ze supporters zouden bijten.

De massale uitroeiing heeft de voorbije maanden plaatsgevonden en volgden hetzelfde schema als in Sochi in 2014 voor de Olympische Spelen. Daarbij ontfermen zich in Rusland veel vrijwilligers zich over de straathonden, waarvan het grootste deel een halsband draagt (met daaraan een medaille met een telefoonnummer op) en gevoed en verzorgd wordt door een soort van buurt-initiatieven bestaand uit dierenvrienden.

Een openbaar contract werd afgesloten met verschillende vennootschappen om deze duizenden honden af te maken, door middel van barbaarse methodes: er worden giftige pijltjes op hen geschoten met een blaaspijp (het gif, ditiline, zorgt ervoor dat de honden doodgaan aan verstikking en dus enorm lijden), of er wordt op hen geschoten met een geweer. Daarna lijden ze, nog levend, verder in "opruimings-busjes" of stortplaatsen. Een hond afmaken kost tussen de 6 en 9 duizend roebels (tussen 85 en 130 euro), en enkele honderduizenden dieren die moeten afgemaakt worden betekent dus een enorme kost: met dit geld schatten de Russische verdedigers van dierenrechten dat men het vangen, vaccineren, steriliseren en onderhouden van deze dieren in asielen zou kunnen bekostigen. Dit zou een andere manier zijn om met de problematiek van zwerfdieren om te gaan en zou 5 of 6 jaar gekost hebben.

De Fifa was dus gewaarschuwd, maar zei dat de openbare contracten al waren afgesloten. Hierdoor verdienden de hondenjagers, die voor de gelegenheid werden gerecruteerd, op korte tijd enorm sommen geld door de heffing van premies per afgemaakt dier. De protesten van de verdedigers van dierenrechten leidden tot niets.

We wisten al dat in Rusland radicale methodes de regel zijn en dat protesteren amper zin heeft.

Er doen online verscheidene petitie's de ronde om het publiek op te roepen deze bloedige Wereldbeker voetbal te boycotten. Herinner u dit, als u zich geroepen voelt dit sportieve evenement te volgen.

BINNENKORT EEN NIEUWE CODE VAN DIERENWELZIJN IN WALLONIË?

In België hebben we echter goed nieuws te melden inzake dierenwelzijn (voortaan een geregionaliseerde materie): op 26 april 2018 heeft de Waalse regering (CdH-MR) een nieuw project aangenomen inzake de Waalse code van dierenwelzijn (12 hoofdstukken en 125 artikels). Deze tekst moet nu voorgelegd worden aan de Raad van Staat. Er is dus nog een weg te gaan voordat hij, hopen we, van kracht is.

Deze tekst vertegenwoordigt een vooruitgang: de gevoeligheid van dieren wordt erin erkend.

Het houden van dieren wordt gereguleerd (een persoon zal gemakkelijker verboden kunnen worden nog dieren te bezitten), nieuwe praktijken en sommige vormen van handelen in dieren zullen verboden worden, de methoden om een dier te doden zullen veel meer overzien worden (verplichte installatie van videocamera's in slachthuizen), het houden van legkippen in kooien zal verboden worden, en de sancties in geval van overtredingen inzake misbruik zullen veel strenger zijn (zwaardere boetes en de mogelijkheid voor de administratie om zelf direct boetes uit te schrijven als het parket de daders niet vervolgt, waar het in de realiteit meestal op neerkomt omdat het parket "andere katten te geselen heeft")

Deze tekst zou dus van kracht moeten worden in de min of meer nabije toekomst en het zal een zeer vernieuwende tekst zijn, dankzij de Waalse minister van dierenwelzijn Carlo di Antonio (CdH) en de voorzitter van de Senaat Christine Defraigne (MR). Zij verdienen allebei onze felicitaties voor hun acties!

Jean-Jacques PEGORER
Voorzitter van HELP ANIMALS



Denk aan de dieren bij het opstellen van uw testament

Onmisbaar, willen wij u eraan herinneren hoe belangrijk een schenking en een testament is, en dit om aan dierenbescherming te blijven doen, in het bijzonder voor onze vzw. U kan zich best voorstellen dat een dierenasiel als het onze niet enkel kan blijven bestaan door de bijdragen of het geld van onze geadopteerde dieren. Daar we ook bijna geen overheidssubsidies krijgen, moeten we rekenen op de vrijgevigheid van onze dierenliefhebbers.

Het is daarom van uiterst belang alles vooraf te regelen en dit door bij de notaris een document in te dienen met als eindbestemming onze beschermelingen. In leven en welzijn denkt een mens er niet aan dit vooraf allemaal in orde te brengen, want de dood lijkt steeds ver af. De gedachte alles vooraf te regelen is niet somber of absurd, integendeel, eens deze formaliteiten geregeld zijn, voelen we ons gerustgesteld, we kunnen dus nog volop van ons leven genieten, niet te vergeten dat ons leven hier op aarde niet voor eeuwig is.

Alles hangt natuurlijk af van onze persoonlijke en familiale situatie, maar het is altijd mogelijk een schenking te overwegen, hoe groot of klein ze ook is, ten voordele van een goed doel.

Elke bijdrage is belangrijk en zoals men zegt, vele kleintjes maken één groot. Onder deze goede doelen, valt onze dierenbescherming, het laat ons toe te denken dat het onze plicht is voor de zwakke, levende wezens te zorgen, we noemen hen dan ook "onze dieren".

Herinner u de onvergetelijke momenten die je samen mocht beleven met 'deze dieren', zij die deel uitmaken van uw leven, de liefde die je hen kan geven maar zoveel meer van hen terug zal krijgen.

Deze schenkingen en testamenten laat HELP ANIMALS toe, sinds het begin in 1981, tientallen, tienduizenden dieren te redden, zoveel meer dan u zich kan inbeelden, slachtoffers van onwetendheid, nalatigheid of mishandeling door de mens. Voor degenen onder u die in de war zijn of niet goed weten hoe de vork in de steel zit, herinneren we u eraan dat u vrijblijvend hiervoor inlichtingen bij ons op het bureel kan krijgen. Wij kunnen u ook doorverwijzen naar verschillende notarissen, vooral 'diervriendelijk' waar u de beste richtlijnen te horen krijgt, discreet en in vertrouwen.

*Voor de Raad van Bestuur,
Jean-Jacques PEGORER,*

Geef hun een **NIEUWE** **THUIS...**

Sinds enkele jaren brengen we jullie op de hoogte van de honden en katten die ter adoptie zijn door middel van een eenvoudige "identiteitskaart".

Toch is het van groot belang om ook fysiek contact te hebben met het dier waarin u interesse hebt (door het te komen bezoeken, ermee te gaan wandelen, het regelmatig



HONDEN VOOR ADOPTIE



YUMI

PINSCHER

VROUWELIJK

GEBOREN: 01/08/2013



MIRCO

MECHELSE HERDERSHOND

MANN.GECASTREERD

GEBOREN: 01/04/2017



PECK

KRUIS. DUIT. HERDERSHOND

MANNELIJK

GEBOREN: 15/02/2017



CHARLIE

DOBERMAN

MANN.GECASTREERD

27/05/2015



SCOTT

BEAUCERON

MANNELIJK

GEBOREN: 01/04/2011



BOBBY

KRUIS. DUIT. HERDERSHOND

MANN.GECASTREERD

GEBOREN: 08/02/2016



PEPS

KRUIS. GOLDEN RETRIEVER

MANNELIJK

GEBOREN: 06/11/2015



TAYSON

KRUISING MECHELSE

MANN.GECASTREERD

GEBOREN: 08/06/2016



LUCKY

KRUIS. PINSCHER GRIFFON

MANNELIJK

GEBOREN: 19/06/2015



LECKO

KRUIS. PINSCHER GRIFFON

MANNELIJK

GEBOREN: 19/06/2015



PETER

ENGELSE COCKER

MANN.GECASTREERD

GEBOREN: 25/04/2011



DAISY

KRUIS. AMERIK. STAFFORD

VROUWELIJK

GEBOREN: 10/02/2018



DIEGO

KRUIS. AMERIK. STAFFORD

MANNELIJK

GEBOREN: 10/02/2018



MANGO

MECHELSE HERDERSHOND

MANNELIJK

GEBOREN: 07/11/2017



WOLF

DUITSE HERDERSHOND

MANNELIJK

GEBOREN: 08/03/2017

te komen aaien,...). Het gedrag van een dier kan nu eenmaal veranderen in de loop der tijd en is ook afhankelijk van persoon tot persoon.

Dagelijks passen we de informatie op onze website aan, u vindt er alles wat u wilt weten over uw lievelingsdier. U mag ons natuurlijk ook altijd bellen (02/ 523 44 16) of

langskomen. Ons enthousiast team van secretaresses zal u met veel plezier te woord staan, rekening houdend dat er tussen het opstellen van deze tijdschrift en het uitdelen ervan sommige van de voorgestelde dieren reeds geadopteerd zijn.



KATTEN VOOR ADOPTIE



BAMBOULETTE

EUROPEES

VROUW. GESTERILISEERD

GEBOREN: 09/04/2008



BAIA

EUROPEES

VROUW. GESTERILISEERD

GEBOREN: 16/02/2010



FLORETTE

EUROPEES

VROUW. GESTERILISEERD

GEBOREN: 01/05/2007



POUSPOUSS

EUROPEES

MANN.GECASTREERD

GEBOREN: 19/02/2016



BOUNTY

EUROPEES

MANN.GECASTREERD

GEBOREN: 13/04/2014



CANBAL

EUROPEES

MANN.GECASTREERD

GEBOREN: 24/03/2008



DOMINO

EUROPEES

MANN.GECASTREERD

GEBOREN: 13/01/2016



SETY

EUROPEES

MANN.GECASTREERD

GEBOREN: 01/01/2012



DOUDOU

EUROPEES

MANN.GECASTREERD

GEBOREN: 24/04/2012



GASTON

EUROPEES

MANN.GECASTREERD

GEBOREN: 17/04/2017



KIMBO

KRUISING SIAMESE

MANN.GECASTREERD

GEBOREN: 05/09/2010



BOUBOULE

EUROPEES

VROUW. GESTERILISEERD

GEBOREN: 07/11/2017



DIDI

EUROPEES

MANN.GECASTREERD

GEBOREN: 14/12/2014



KITTY

EUROPEES

VROUW. GESTERILISEERD

GEBOREN: 23/04/2017



NOSEY

EUROPEES

VROUW. GESTERILISEERD

GEBOREN: 23/04/2016



MET HET VLIEGTUIG REIZEN MET ZIJN HUISDIER

Reizen met zijn trouwe viervoeter improviseert men niet zomaar en nog minder wanneer men met het vliegtuig wil reizen. En vooral, vertrek niet zomaar met hem in een opwelling, de gevolgen kunnen dramatisch zijn!

Elk land heeft zijn eigen regels als het gaat om het ontvangen van een huisdier op zijn grondgebied.

Indien in het Verenigd Koninkrijk de quarantaine niet meer van toepassing is sinds het jaar 2000 (maar eist vele en vervelende formaliteiten) is deze nog van toepassing in Japan (van 12 uur tot 180 dagen), Australië (van 30 tot 120 dagen), Nieuw Zeeland (10 dagen) en zelfs Nieuw Caledonië (10 dagen) ook al maakt deze deel uit van Frankrijk. Frans Polynesië stelt ook zware vereisten o.a. een quarantaine van een maand.

De beperkingen stoppen daar niet. Sommige rassen die als gevaarlijk worden aangeschouwd zijn verboden in sommige landen, zoals pitbulls, argentijnse dog en andere. Dit is het geval in het Verenigd Koninkrijk, Thailand, Denemarken ...

De leeftijd van het dier kan ook een obstakel vormen. Indien het merendeel van de landen een minimum leeftijd van 3 maand eist, is dit voor de Verenigde Arabische Emiraten 4 maand en voor Nieuw Zeeland 9 maand. In IJsland is het totaal verboden voor de toeristen om huisdieren mee te brengen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Het is van essentieel belang om zich op voorhand grondig te informeren bij de ambassades van het land van bestemming maar ook de landen waar er eventueel een tussenlanding is, waar de regels en formaliteiten verschillend kunnen zijn.

Wij raden U ten stelligste aan om niet om te gaan met "ongeveer" wat betreft de medische maar ook administratieve formaliteiten. Sommige douaniers kunnen niet enkel uw hond of kat verbieden om verder te reizen maar ze zelfs "aanslagen" of erger !

DE FORMALITEITEN

...

Deze verschillen ook van land tot land.

De eerste formaliteit is de identificatie van uw dier met microchip. Verplicht in Europa maar ook in vele andere streken in de wereld. De Europese Unie vereist ook een Europees paspoort voor uw dier. Dit essentieel document wordt afgeleverd door een dierenarts en moet ondermeer de vaccinatie tegen rabia bevestigen. Deze laatste is vereist in alle landen van de wereld en moet toegediend zijn tussen 21 tot 365 dagen voor de datum van vertrek.

Nogmaals kunnen wij U enkel aanraden om alle inlichtingen te nemen betreffende de verplichte vaccinaties en behandelingen bij de betrokken ambassades en bij uw dierenarts.

Laten we een voorbeeld nemen aan Noorwegen die de vaccins tegen de Ziekte van Carré en tegen leptospirose verplicht (toegediend minstens 30 dagen voor het betreden van het grondgebied) en Nieuw Caledonië die nog andere bijkomende vaccins vereist. En omdat dit nog niet genoeg is, moeten alle vaccins zorgvuldig zekere tijden respecteren. Een detail die goud waard is ...

Indien U terug naar België komt vanuit een land buiten de Europese Unie moet uw dier voldoen aan een andere verplichting: alvorens België te verlaten moet hij een bloedonderzoek ondergaan om de antilichamen tegen hondsdolheid te testen. Het resultaat van dit onderzoek moet superieur zijn aan 0.5 UI/ml. Zonder dit attest kan uw gezelschap "geblokkeerd" zijn aan de Belgische grens bij aankomst per vliegtuig !

Tenslotte, sommige landen esien een internationaal gezondheidscertificaat. Dit document moet door een dierenarts worden geleverd maximum 10 dagen voor het vertrek.

DE LUCHTVAART- MAATSCHAPPIJEN

...

Indien U na al deze informatie de moed nog niet heeft opgegeven, kunnen we beginnen met vereisten van de luchtvaartmaatschappijen.

Hiervoor raden wij U aan om contact te nemen met de maatschappij die U heeft gekozen teneinde de vele vereisten die zij oplegt te kennen. Elke maatschappij heeft andere regels, zowel op administratief als medisch gebied. De belangrijkste beperkingen betreffen het ras van de honden en katten, de leeftijd, de bestemming, grootte en gewicht ...

Over het algemeen, de kleine dieren die een bepaald gewicht niet overschreiden (volgens de maatschappij 4 à 8kg, kooi of zak inbegrepen) mogen in de kabine mee reizen, meestal aan de voeten van het baasje. Degene die het opgegeven limiet overschreiden reizen mee in de laadruimte, verplicht in een kooi.

Een belangrijke verduidelijking: honden en katten met een oplopende neus (boxer, pekinees, bulldog, perzische kat) worden geweigerd bij sommige maatschappijen (o.a. Air France). Brussels Airline aanvaard ze mits het tekenen van een aansprakelijkheidsverklaring.

De transportzak of kooi moet "IATA" aanvaard zijn. Het is dus aangeraden

om ze goed op voorhand aan te schaffen bij een luchtvaartmaatschappij om alle problemen op het laatste ogenblik te vermijden. De prijzen zijn heel variërend en in functie van de grootte van het dier. Voorbeeld: Air France heeft verschillende modellen die varieëren van 39 € tot 320 € (+ verzendingskosten)

Verwaarloos deze aankoop vooral niet, het gaat over het comfort van uw dier. Vergeet niet dat hij hier pas zal uitkomen bij het aankomen op bestemming. Denk ook aan het water en de voeding voor tijdens de hele duur van de vlucht. Voor het welzijn van uw dier is het goed om hem reeds te laten wennen aan de kooi zodat hij zich niet opgesloten voelt tijdens de reis. De dierenarts kan ook een licht kalmeermiddel voorschrijven om de stress tijdens de reis te verminderen.

U moet aangeven dat U met een dier reist wanneer U uw tickets boekt. Omdat de luchtvaartmaatschappijen zich het recht toekennen om de vluchtcondities aan te passen is het voorzichtig om 2 dagen voor vertrek te bellen om zeker te zijn dat er rekening gehouden wordt met uw dier.

De prijs voor de vluchten bedragen van 30 € tot 300 € (intercontinentale vluchten) waarbij U de prijs van een kooi of transportzak moet voegen en eventueel de prijs van een verzekering om de dierenartskosten in het buitenland te dekken.

Om te eindigen, weet dat Ryanair het vervoer van huisdieren weigerd en dat geleide honden meestal op de gepaste manier behandeld worden. Tenslotte, alvorens aan zo'n avontuur te beginnen, stel U vooral de vraag wat uw hond of kat hier van denkt en of hij niet gelukkiger zou zijn om enkele dagen vakantie door te brengen bij vrienden, familie of in een goed gekozen pension

Christian De Meyer



DE TERUGKEER VAN DE WOLF IN BELGIË

Sporen en aanwijzingen ...

Er werd reeds lang over gespeculeerd. We weten nu met zekerheid dat de wolf terug in België verblijft. Het verbaast ons niet dat België het laatste europees land is waar de wolf terug leeft want we zijn een klein, dichtbevolkt land met weinig grote wouden aangepast aan het wolvenleven. Anderzijds leven in onze bossen heel wat reëen, herten, everzwijnen en ander wild ... wat dan ook zijn basisvoeding is.

De aanwezigheid van de wolvin « Naya » genoemd, staat vast. Duitse wetenschappers hebben haar in oktober 2016 van een GPS-tracker voorzien. Sindsdien volgen zij al haar doen en laten. Ze lijkt zich voornamelijk het s' nachts te verplaatsen en leeft vooral van herten en jonge everzwijnen .

Ze komt uit Duitsland, heeft zo'n 500 km in 10 dagen afgelegd en is via Nederland naar ons land gekomen. Sinds 2 januari 2018 vertoeft ze in de streek van Beringen, niet ver van het militair domein van Leopoldsburg op 50 km van Luik. De aanwezigheid van Naya veroorzaakte een positieve boost bij heel wat verenigingen die zich inzetten voor het leefmilieu. De laatste wolf gespot en tevens ook gedood in Erezée dateert van 1897.

Een tweeds gespotte wolf die ook via Nederland ons land binnenkwam, werd jammergenoeg op 11 maart overreden te Opoeteren (Maaseik). Een grondige autopsie bevestigde dat het hier om een bijna éénjarige wolf in goede conditie ging. Hij was afkomstig van Centraal Europa.

In Wallonië, voornamelijk in de streek van La Roche-en-Ardenne werden er in maart laatstleden verschillende kadavers van wild en schapen met karakteristieke beten, gevonden. Wetenschappers en dierenartsen zijn overtuigd dat dit het werk is van één of meerdere wolven. Spijtiggenoeg zijn de speekseltesten niet klaar genoeg voor een onweerlegbare DNA identificatie.

De wolf is een heel discreet dier. Het blijft erg moeilijk om hem te observeren alhoewel er genoeg sporen en aanduidingen zijn onder andere in de wijduitgestrekte wouden, vlakten en valleien rond Saint-Hubert, een territorium van zo'n 100.000 hectaren.

In 2016 had een taxidermist een toevallige ontmoeting met een wolf. Hij zag het dier van ongeveer 20 meter afstand maar had de tijd niet om het te fotograferen.

De wolf is een volledig beschermd zoogdier volgens een Europese wet van 1982 (Conventie van Bern). Het dier had dus niks te vrezen bij deze ontmoeting en de getuigenis is geloofwaardig ... een paar weken voordien werden er zeven schapen doodgebeten door één of meerdere wolven.

Wilde dieren kennen geen grenzen... Zo werd er een wolf gefotografeerd in Nicey-sur-Aire, een Franse gemeente op 70 km van België.

Hetzelfde gebeurde in het Duitse Ludwigswinkel op 150 km van de Belgische grens. Vele foto's en video's bewijzen de aanwezigheid van een belangrijke troep wolven.

Een bepaald sociaal gedrag

Een troep wolven heeft een sociale hiërarchie bestaande uit een dominante wolf en wolvin, de wolven welpjes van het laatste jaar alsook die van de vorige jaren. De trouwe wolf staat de wolvin bij en waakt over haar en over de andere troepleden. Zij adopteren ook wezen welpjes die onmiddellijk mee in de groep worden opgenomen. Toch zijn er ook vaak hevige machtsduels tussen volwassen wolven waarbij bij afloop een wolf of wolvin uit de groep wordt gestoten. Dit dier gaat dan op zoek naar een ander territorium alsook een andere gezel om een nieuwe groep te stichten.

Verhalen en legendes...

De reputatie van de wolf verschilt volgens culturen of regio in Europa alsook wereldwijd. Onze kinderen krijgen vaak sinds hun eerste kinderjaren een niet al te flatterend beeld van de wolf voorgeschoteld.

« Roodkapje en de wolf » van Charles Perrault, « De wolf en het lam » van Jean de la Fontaine, « De drie biggetjes », dit heel oude sprookje werd door de Disney studio's in 1933 verfilmd. Naast deze sprookjes zijn er nog de vele weerwolf verhalen.....

In heel wat Europese landen wordt hij sinds de 17de eeuw afgeschilderd als de schoonmaker van de slagvelden na de slachtpartijen tijdens de vele oorlogen.

Rome, daarentegen, vereert de wolvin die volgens de mythologie Romulus en Remus, stichters van de stad, van de dood gered heeft. Het is dan ook niet toevallig dat er heel veel wolven (600 à 800) in Italië leven.

Weet wel dat we woorden zoals « welpen » en « troep » op een positieve manier gebruiken met name bij de scouts.

Wat doen wanneer we een wolf kruisen ?

Volgens specialisten hoeven we bij een ontmoeting met een wolf zeker niet te panikeren. Wolven zijn bang van mensen en zullen hun nabijheid alvast niet opzoeken. Ze vluchten onmiddellijk om op een veilige afstand de situatie te observeren.

Probeer hem vooral niet te benaderen en te aaien !

Het zou heel uitzonderlijk zijn indien we een wolf in één van onze bossen zouden kruisen en moest het zo zijn, probeer dan onmiddellijk een paar foto's te maken.

We staan ver van de situatie in Frankrijk waar in sommige gebieden het aantal wolven verviervoudigd is gedurende de laatste 10 jaren. Herders zijn hier terecht ongerust als we zien dat er in 2017 zo'n 3200 van hun dieren (gevreemd) gedood zijn.

Eén ding staat vast : de mens en de wolf openen tesaamen een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis.

Christian De Meyer





HET ANTWOORD VAN DE POLITIEKERS

Verbod voor elke vorm van dierenlaching ("ritueel" inbegrepen) zonder verdoving in Brusselse regio: welke antwoorden hebben wij gekregen van de politieke partijen?

Per brief (email) van 2 april 2018 (met een herinnering op 20 april) met de zorg om alles strikt te respecteren (alle opinies in acht genomen) hebben wij een lange gedetailleerde brief geschreven naar de verschillende franstalige (MR, PS, CDH, ECOLO, PARTI POPULAIRE, DEFI, PTB) en nederlandstalig (CD&V, GROEN, SPA, NVA, Open VLD, VLAAMS BELANG) politieke partijen om hun te vragen om ons precies hun positie te laten kennen (voor 30 april, rekening houdend met de datum van het verschijnen van ons trimestrieel magazine) voor een toekomstig debat betreffende een eventueel verbod in de Brusselse regio voor elke vorm van dierenlaching zonder verplichte verdoving, inbegrepen de "rituele" slachtingen (voor moslim en joden).

Hierbij het resultaat van onze enquête bij de politieke partijen :

WIJ HERINNEREN U ERAAN DAT:

1. een dergelijk totaal verbod (ook geldig voor "rituele" slachtingen) reeds gestemd is door het Waals en Vlaams parlement maar dat sommige regionale decreten momenteel een beroep doen op het constitutioneel Hof (onder het voorwendsel dat deze een schending is van de vrijheid van cultuur) en indien dit beroep wordt verworpen (wat wij hopen) deze teksten pas in 2019 zelfs 2020 in werking treden.
2. de brusselse staatssecretaris Mevrouw Bianca De Baerts (CD&V) wil een tekst laten stemmen voor het Brussels parlement om zich op de zelfde lijn te zetten met de tekst van het Waals en Vlaams parlement die reeds werd gestemd.
3. in de Brusselse regio, is de aanwezigheid van een grote moslim maar ook joodse populatie (en dus stemmen) een grote druk voor de politieke partijen bij het naderen van de gemeentelijke en regionale verkiezingen om zich tegen deze tekst te verzetten.
4. volgens een opiniepeiling IPSOS gerealiseerd op aanvraag van GAIA, zou 77% van de brusselaars die stemgerechtigd zijn voor het totaal verbod van alle dierenlaching zonder verdoving zijn en ongeveer 34% van de kiezers verklaard zich klaar om van partij te veranderen om te kiezen voor een partij die voor dit totaal verbod van alle dierenlaching zonder verdoving is.

Wij hebben de partij ISLAM niet ondervraagd, veronderstellend zijn positie op dit onderwerp te kennen.

Wij hebben ook niet de nieuwe toekomstige partij DIER-ANIMAL ondervraagd, van wie we eigenlijk nog niets kennen (deze partij zal zeker achter het totaal verbod staan), maar de vraag is of het de moeite waard is om zijn stem te "verspillen" aan een kleine partij of het niet wijselijker is (zoals Michel VANDENBOSCH van GAIA het aanbeveeld) om zijn stem te geven aan een "klassiek" partij, meer belangrijke, de door zijn gewicht meer inbreng zal hebben op de werkelijk te nemen beslissingen (wij zullen U in een volgend nummer van dit magazine informeren over het programma van deze nieuwe toekomstige partij DIER-ANIMAL, zodat U zich een opinie kan maken over deze)

Het resultaat van onze ondervraging van de brusselse politieke partijen is eerder teleurstellend, omdat de gebruikelijke links/rechts splijting, zoals helaas voorzien, naar voorkomt, daar de linkse partijen (die nochtans a priori in deze materie meer progressist zouden moeten zijn) dit niet zijn doordat ze enkel en alleen bezig zijn om hun groot aandeel stemmers niet teleur te stellen.

Wat het ook mag zijn, het resultaat van onze ondervraging van de partijen is de volgende (voor alle geïnteresseerde personen, de vragen en antwoorden zijn te bekijken op aanvraag, **want HELP ANIMALS is en blijft natuurlijk volledig neutraal op politiek gebied.** Ons enig doel is de waarden van het dierenwelzijn verdedigen, wat de reden is van onze dagelijkse strijd.

SOCIALISTISCHE PARTIJ (PS)

de brusselse PS heeft de moeite niet genomen om ons te antwoorden (waarschijnlijk wilt de PS niet dat hun kiezers van magrebijnse origine (en aanverwante) hun de rug toekeren). Dus, behalve formele toezegging voor het tegenovergestelde door de partij PS, moet men niet op deze rekenen om te stemmen voor een totaalverbod op de dieren slachtingen zonder verdoving.

PTB en DEFI

zelfde opmerking als voor de PS (geen antwoord ontvangen)

MOUVEMENT REFORMATEUR (MR)

hier is het antwoord dat per mail is ontvangen op 17 april 2018 van MR:

« (...) het verbod op de rituele slachting is op 5 mei 2017 in het Waals parlement tussengekomen voor een wetsvoorstel voorgesteld door MR Christine Defraigne. Deze stem is essentieel voor het dierenwelzijn.

Het is reeds meer dan 10 jaar dat MR de afschaffing vraagt van de uitzondering om rituele slachtingen zonder verdoving toe te laten die voor onnodig lijden van de dieren zorgt. Andere landen zoals Zweden, Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Nieuw Zeeland en Australië passen reeds dit verbod toe.

Als liberaal en democraat heb ik dezelfde mening wat het lijden van de dieren betreft en het belang om het dierenwelzijn te respecteren, maar toch aandachtig te zijn opdat iedereen in ons land de mogelijkheid heeft om zijn cultuur in fatsoenlijke omstandigheden te kunnen beleven.

Respect voor officieel erkende religies is uiteraard een onontbeerlijke vereiste.

Men moet echter nooit vergeten dat burgerlijke wetten boven religieuze wetten staan en dat het niet aan een cultuur is om de wet te dicteren. Bovendien maakt de moderne technologie, in dit geval omkeerbare electronarcose, het mogelijk om aan deze twee imperatieven te voldoen door de eerbiediging van religieuze rituelen te combineren en rekening te houden met het lijden van dieren.

Ik wil u eraan herinneren dat de MR geen lid is van de Brusselse regering. Als de Brusselse regering echter een tekst voorstelt die lijkt op die in het Waals Parlement is gestemd, de MR deze tekst zal steunen (...)

(ondergetekend Olivier CHASTEL, voorzitter).

ECOLO

hier is het antwoord dat per mail is ontvangen op 20 april 2018 van ECOLO BRUXELLES :

« Voor ecologen zijn dieren wezens met gevoel en dierenwelzijn is altijd een fundamentele kwestie geweest. De kwaliteit van relaties tussen mens en dier, tussen mens en natuur, vormt de kern van ons sociaal project.

Politieke maatregelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat dieren als levende wezens worden beschouwd. De rituele slachting zoals die nu wordt beoefend, kan niet doorgaan. De slachtomstandigheden en -normen in slachthuizen moeten worden verbeterd; de training en vaardigheden van de priesters moeten worden versterkt ...

Deze maatregelen moeten betrekking hebben op industriële rituele slacht, maar zijn zeker niet daartoe beperkt. Zo'n focus zou de omvang van de plaag van het dierenleed verbergen: het is de industriële landbouw in zijn geheel die moet worden onderworpen aan nieuwe regels, aan nieuwe normen.

Voor ECOLO moet de prioriteit voor de bescherming van dieren en het milieu liggen bij de ecologische transformatie van landbouwmethoden en de hele vleessector. Het is de enige geloofwaardige aanpak om alle oorzaken van dierenleed effectief te bestrijden. Net als wij zult u zeker zijn getroffen door recente beelden van een slachthuis van varkens in Vlaanderen.

Als we van mening zijn dat een volledig en onmiddellijk verbod op slachten zonder bedwelming momenteel onevenredig is in termen van de wet (en in het bijzonder religieuze vrijheid), is het echter duidelijk dat op dit gebied vooruitgang moet worden geboekt. We bevestigen dit duidelijk, terwijl we eraan herinneren dat de verplichting tot bedwelming geen echte garantie biedt voor een geringer lijden van het dier dat ter dood gebracht wordt. Sterker nog, in sommige gevallen veroorzaakt het verdoven door elektrische schok extra pijn bij het dier, zelfs de onmiddellijke dood, vooral onder de huidige omstandigheden van doden in onze slachthuizen.

Tegenwoordig nemen alternatieve praktijken toe, onder meer in joodse en islamitische gemeenschappen (de Green Halal Associatie bijvoorbeeld beoefent een "persoonlijke en ethische slachting voor dierenwelzijn", die bestaat uit een zorgvuldige keuze van slachting, timing en methode om het dier te doden).

Er is een groeiende ontwikkeling van halal- en biologische vleesproductie, die voldoet aan de certificeringsvereiste dat alle biologische productie moet aantonen dat lijden gedurende de levensduur van het dier wordt geminimaliseerd, inclusief slachten. Dit toont de mogelijkheid om dingen te veranderen om het dierenwelzijn te verbeteren in overeenstemming met ieders overtuigingen, op voorwaarde dat we breken met de industriële praktijken van fokken en doden.

Het bereiken van deze nieuwe balans vereist een dialoog. We verworpen echter dat de dierlijke zaak wordt gemedicaliseerd door antidemocratische, antisemitische of islamofobe bewegingen die zich sluipend concentreren op het ritueel -marginale slachting in aantal - negeren de realiteit van alle slachthuizen en de industriële omstandigheden van het fokken wat in feite de kern van het probleem is. Door hen, worden ongeveer 120.000 schapen elk jaar in België geslacht, 10% volgens het joodse of islamitische ritueel.

Ecologen ondersteunen in de eerste plaats alternatieven voor het huidige systeem, dat, naast het lijden van dieren, kleine boeren verarmt, ons milieu schaadt en onze gezondheid en de kwaliteit van ons voedsel schaadt.

Op deze vragen en op al die kwesties die betrekking hebben op het behoud van onze unieke en magnifieke planeet, kunt u rekenen op de beradenheid van ECOLO »

(ondertekend H  l  ne WALLEMACQ, politieke facilitator)

Onze opmerking: het is duidelijk uit dit antwoord dat ECOLO, ondanks zijn onloochenbare en zeer goede resoluties, de "priesters" van dieren omwille van "religieuze" redenen ter sprake brengt, en deze praktijk van rituele slachting zonder voorafgaande bedwelming in de naam van de "religieuze vrijheid" blijft aanvaarden, die de burgerlijke wetten verplicht voor alle burgers moet overtreffen, wat ECOLO's positie dichter bij die van de PS brengt, dit wil zeggen, een achteruitgang in hun positie, want zij plaatsen de zogenaamde « religieuze » wetten voor het welzijn en respect van het dier.

PARTI POPULAIRE (PP)

hier is het antwoord dat per mail is ontvangen op 13 april 2018 van PARTI POPULAIRE

« De Parti Populaire in de brusselse regio is natuurlijk tegen elke vorm van slachting, inbegrepen de "rituele" zonder verdoving.

De wetenschappelijke feiten worden vastgesteld: dieren lijden als we ze bloeden terwijl ze nog bij bewustzijn zijn. Gezond verstand beveelt ons om hen dit onnodige lijden te besparen als we de middelen hebben, wat het geval is in onze geavanceerde maatschappij.

Het verbod om te slachten zonder bedwelming is een vooruitgang die mogelijk wordt gemaakt door materiële troost, en waarvoor industriële belangen en culturele taboes moeten vervagen.

(getekend Nicola TOURNAY, communicatie)

CENTRE DEMOCRATE HUMANISTE (CDH)

hier het antwoord gekregen van CDH per mail op 2 mei 2018:

"Zoals u weet, is het onder druk van de Waalse minister van Dierenwelzijn, Carlo di Antonio, dat de regels in Wallonië konden evolueren. Op zijn voorstel zou een decreet kunnen worden aangenomen en gestemd om het slachten te verbieden zonder bedwelming.

Dit decreet is momenteel onderwerp van een beroep tot nietigverklaring aan het Constitutionele Hof. Het arrest van de Rekenkamer zal zorgvuldig moeten worden geanalyseerd en de gevolgen moeten worden getrokken voor het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"

(getekend Benoît LUTGEN, voorzitter)

CD&V, S.P.A., OPEN VLD, NVA, GROEN

geen van deze Vlaamse partijen heeft de moeite genomen om ons te antwoorden (het blijkt echter uit de verklaringen van de vertegenwoordigers van sommige Vlaamse partijen op de persconferentie georganiseerd door GAIA in februari 2018) dat in elk geval de CD & V (partij van mevrouw Bianca DE BAETS) en Open VLD ondersteunen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals ze al in het Vlaamse Gewest hebben gedaan, het verbod op elke vorm van rituele slachting zonder voorafgaande verdoving (voor de SPA, de NVA en GROEN, de officiële positie van deze partijen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is ons onbekend gebleven)

VLAAMS BELANG

hier het antwoord van VLAAMS BELANG per mail ontvangen op 24 april 2018:

« (...)Ik denk niet dat ik je zal verrassen door te stellen dat mijn partij radicaal gekant is tegen elke vorm van slachting van dieren zonder voorafgaande bedwelming, waaronder slachting als "ritueel". We zullen daarom vragen om een formeel verbod in het Brussels Gewest.

Sinds zijn oprichting heeft het Vlaams Belang deze barbaarse praktijken aangeklaagd, een ontwikkelde beschaving onwaardig, met name in het Brussels Parlement door de stem van onze groepsleider, Dominiek Lootens. We vochten dit gevecht met strijd lust en met alle kracht van ons ideaal. We werden toen bestempeld als extremisten, bekrompen en zelfs racistisch omdat we het welzijn van geofferde dieren verdedigden.

Het archaïsme van een terminologie zoals "ritueel offer" moet onhoorbaar zijn voor iedereen die een burger van de 21ste eeuw wil zijn. Het Vlaams Belang is vooral verheugd te zien dat de mentaliteit in Vlaanderen en Wallonië verandert.

Zoals u in Brussel aantoonde, geven sommige politieke partijen in Brussel niet om dierenwelzijn en willen ze de moslimkiezers niet de verkeerde kant op laten gaan uit angst om stemmen te verliezen.

Dit politieke patronaat is van een ander tijdperk en is onwaardig voor echte democratie. Het negeren van dierenleed in ruil voor enkele politieke klapstoelen is absoluut zonde. Uw initiatief is daarom zeer waardevol, omdat het iedereen voor zijn verantwoordelijkheid plaatst, oog in oog van al onze medeburgers die gevoelig zijn voor de dierlijke zaak "

(getekend Bob de Brabandere, voorzitter Vlaams Belang in Brussel).

Deze ondervraging van de politieke partijen werd u beloofd in perfecte en totale transparantie. Dat is gebeurd. Voor de rest is jouw stem van jou.

In onze toekomstige edities zullen we niet nalaten u strikt op de hoogte te houden van de reacties die ons opnieuw zullen bereiken over dit onderwerp dat ons nauw aan het hart ligt, omdat het gaat over het meest elementaire respect van de dieren die het slachtoffer zijn van deze vormen van slachten.

Indien U kiezer of sympathisant bent van één van deze « lauwe » partijen hierboven vermeld, aarzel niet om hen te interpellieren, om uw onenigheid te laten weten over hun programma betreffend het ritueel slachten !

Jean-Jacques PEGORER
voorzitter HELP ANIMALS



Uw schenkingen
zijn onze enige
steun !

Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00€

Dank U voor hen !

Belfius BE 57-068-2036135-35 ING BE 71-310-0029180-69



De oude man die graag liefdesromans las

Luis SEPULVEDA,
Uitgeverij Maarten Muntinga B.v.

El Idilio is een dorpje aan de rand van het regenwoud, die "groene long van onze planeet", slachtoffer van gulzige goudzoekers die een ingebeeld Eldorado najagen. De ontdekking van het mishandelde lijk van een blonde man verhit de gemoederen van de dorpsbewoners: de burgemeester beschuldigt de Shuar Indianen (Jivaros genoemd door de Spaanse conquistadores) van de moord. Antonio Jose Bolivar Proano vermoedt echter dat een wild dier wraak heeft genomen met deze dood. De oude man, die een grote natuurkennis heeft opgedaan door zijn contact met de Shuars en die graag liefdesromans leest, wordt al gauw gecatapulteerd in een gevaarlijke jacht...

In het tijdperk waarin het egoïsme van de mens het voortbestaan van tientallen diersoorten bedreigt door opwarming van het klimaat, vervuiling, overbevissing, illegale jacht en ontbossing, levert deze moderne ecologische fabel, die in 1989 geschreven werd met een opmerkelijk gevoel voor humor door de Chileense auteur Luis SEPULVEDA, een beeld van de Amazone dat mijlenver af staat van de idyllische, toeristische clichés. De auteur kent het Amazonewoud door en door, aangezien hij er heeft gewoond: hij beschrijft het als een wrede omgeving, hard en gevaarlijk, ten prooi gevallen aan het gedrag van avontuurlijke plunderslaars en gulzige, onwetende roofdieren die dagelijks het broze evenwicht van de jungle verstoren.

De rode halsband

Jean-Christophe RUFFIN,
De Bezige Bij, Amsterdam, 2015

Zomer 1919, in een dorpje in de provincie Berry in de verzen-gende hitte. Waarom stagneert Jacques Morlac, uitgeroepen door de natie als held van de Grote Oorlog, diep in een verlaten kazerne in afwachting van zijn proces? Voor de poort blaft zijn gevaarlijk magere hond, Guillaume, dag en nacht.

De militaire rechter Lantier du Grez heeft als taak de zaak te behandelen. Hij is een aristocraat wiens principes door de oorlog aan het wankelen werden gebracht. Hij ondervraagt zijn gevangene geduldig en probeert hem te begrijpen. Hij merkt ook onmiddellijk de speciale en trouwe hond Guillaume op, die de horror van de oorlog en het geweld van de gevechten eveneens heeft meegemaakt.

Niet ver daarvandaan, op het platteland, woont Valentine met haar zoontje. Ze is een jonge vrouw die uitgeput is door het harde werk op het veld. Ze is te geleerd om een simpele boerenvrouw te zijn, ze wacht en ze hoopt...

Drie personages. In hun midden, een hond die de sleutel tot het drama vasthoudt.

In deze schitterende roman heeft de academicus Jean-Christophe RUFFIN zich laten inspireren door een waar verhaal. Met simpele woorden, doorgoten van een diepe humaniteit, beschrijft hij de trouw van een man aan een vrouw, een hond aan zijn baas, een man aan zijn ideaal... en een rechter aan zijn gevangene.

De auteur heeft ook het scenario van de gelijknamige film geschreven die dit jaar uitkwam en gemaakt werd door Jean BECKER, waarin Francois CLUZET de rol speelt van rechter Lantier.



Stéphanie DEVIS
vice-voorzitster
Help Animals

LAATSTE NIEUWS UIT ONS ASIEL IN KASTEELBRAKEL

Tijdens de werken is onze nieuwe asiel (gelegen rue du Bois d'Apechau, nr 10 te Kasteelbrakel), voor praktische redenen, alleen op telefonisch afspraak te bezichtigen is, met de vice-voorzitster Stéphanie DEVIS of de directeur Fabrizio FOLLACCHIO, via het asiel van Anderlecht.

We ontvangen elke week tientallen oproepen of mails van eigenaars die ons vragen om hun dieren op te vangen. De opgegeven redenen zijn vaak dezelfde: gezondheidsproblemen, financiële of familiale omstandigheden maar ook andere problemen die het moeilijk maken om in de dagelijkse verzorging van de dieren te voorzien.

Wij proberen ook hulp te bieden tijdens dringende inbeslagnames van de diensten dierenwelzijn van de drie regio's. De dieren worden in de meeste gevallen in beslag genomen wegens zware nalatigheid of mishandeling.

Natuurlijk kunnen we ze niet allemaal opvangen door plaatsgebrek. Hoewel onze stallen en weides groot zijn, zijn ze niet rekbaar!

Onlangs hebben we drie mini Shetland pony's opgevangen op vraag van een eigenares die hen niet meer kon bijhouden. Deze dame hield veel van hen en heeft hen jarenlang heel goed verzorgd. Maar haar persoonlijke situatie was veranderd en ze beschikte niet meer over een terrein om de pony's op te huisvesten. Omdat ze geen oplossing vond gaf ze er de voorkeur aan om haar dieren aan het asiel toe te vertrouwen zodat we hen een veilige toekomst konden bieden. En ook om ze te herplaatsen onder de voorwaarden van een adoptie van « Help Animals » om ze te beschermen.



Ze verkeren alle drie in goede gezondheid. Ze zijn misschien een beetje te rond en zouden voor hun comfort en gezondheid een paar kilo's mogen verliezen. We hebben hen verwelkomd in onze stallen en ze lijken al goed op hun gemak. De hengst, Mistral, werd bij zijn aankomst in de stallen gecastreerd en heeft dus al kunnen kennismaken met onze andere bewoners. Deze schatten van pony'tjes zitten boordevol tederheid en worden super graag geknuffeld. Welkom Mistral, Alaska en Prada!

Zo hebben we ook een trio geitjes opgevangen: Zénon, Sanchez en Pamlemousse.

Hun eigenaars waren uit hun huis gezet en hadden geen tuin meer in hun nieuwe woning ...

Ze waren heel snel gewoon aan ons erf en lijken gelukkig te midden van onze beschermelingen.



Sanchez



Zenon

Lally



Hades

Pamlemousse

Lalli en Hades, een geit en een bok, werden ook toegevoegd aan onze geitenpopulatie door de hospitalisatie van hun eigenaar. Ze kunnen bijna geadopteerd worden. Kom met hen kennismaken!

Herinnert u zich nog de schapen waar we in ons vorig magazine over geschreven hebben. We hadden ze verwelkomd na een inbeslagname op 2 februari jongstleden in de regio van Ciney. Wees gerust, ze stellen het allemaal goed!

De filosofie van asielen is om geen geboortes te hebben maar we waren er ons van bewust dat de mogelijkheid bestond dat één van de opgevangen oaien drachtig was. Na een paar dagen waarin we heel aandachtig waren voor elk teken van een dracht werd het vrij duidelijk Bovenop het feit dat de buik van onze ooi France zichtbaar ronder werd zagen we ook dat haar uier zich vulde. Vrij snel hebben we haar afgezonderd om haar toe te staan in alle rust te werpen. Op 24 maart kwam, met de waardevolle hulp van onze dierenverzorgers Axelle en Maxim, een prachtig lammetje op de wereld. We hebben hem Jupiter genoemd. Het kleintje en de mama stellen het goed!



Jupiter

Jupiter verkeert in goede gezondheid en is reeds heel dapper. Hij is heel nieuwsgierig naar mensen toe en benadert ze zonder angst. Hij wordt graag gestreeld en dit is niet altijd vanzelfsprekend bij pasgeborenen. Welkom, klein engeltje Jupiter!

Wanneer een van onze paardachtigen geadopteerd wordt engageert zijn nieuwe verantwoordelijke zich door een adoptiecontract te tekenen waarvan de voorwaarden gerespecteerd moeten worden. De adoptanten mogen het dier niet weggeven of doorverkopen. Het contract stipuleert ook dat als ze het dier niet meer kunnen bijhouden, voor welke reden dan ook, ze verplicht zijn om contact met ons op te nemen zodat wij het in het asiel terugnemen. Op deze manier verzekeren wij ons de beste opvolging van onze geadopteerde dieren.

Begin mei nam de adoptante van Pandora (een in mei 2016 geadopteerde merrie) contact met ons op. Spijtig genoeg melde ze ons dat haar ander paard overleden was. Ze wou ons op de hoogte brengen van de eenzaamheid van onze ex-bewoonster. Onmiddellijk hebben we voorgesteld om opnieuw voor haar te zorgen. Met tegenzin van de adoptante maar voor het welzijn van Pandora. Ze is teruggekomen naar onze stallen en de paardachtigen hebben haar onmiddellijk haar plaats in de kudde teruggegeven.





Een zalig namiddag in het asiel van Kasteelbrakel.



Het is met uitstekend nieuws dat ik mijn artikel beëindig. Op 1 mei jongstleden was het de beurt aan ons trekpaard, onze grote en mooie Mandoline, om naar haar nieuw leven te vertrekken. Mandoline was in januari 2016 in een heel magere staat aangekomen. Maar heel snel werd ze dankzij onze goede zorgen in al haar pracht hersteld.

Een jonge dame, Mégane, en haar vriend Pierre bezitten genoeg terrein om een tweede paard te verwelkomen en ze wilden een vriendinnetje schenken aan hun ruïn. Na meerdere bezoeken is hun keuze Mandoline geworden.

Het is waar dat ze met haar gouden karakter, haar mooie rondingen en haar gezichtje om te kussen, de ideale merrie is.

Ze is rustig in de van gegaan op weg naar haar nieuw gezin.

We wensen Mandoline en haar adoptanten een mooie toekomst samen.

Ik houd u binnenkort weer op de hoogte en dank u voor uw steun, trouw en vrijgevigheid.



Stéphanie DEVIS
Vicevoorzitster Help Animals



ATTILA, uit Benin

Hierbij het ongelofelijke waargebeurde verhaal van Attila, verteld door zijn redders en tevens nieuwe, Belgische baasjes.

Attila is een kleine Laobe-hond (naam gegeven aan alle hondenrassen uit West-Afrika), geboren in de lente van 2017 in een dorpje naast Lokossa in Benin. Hij kwam in juli 2017 aan bij twee jonge Belgen die in het kader van een Belgische samenwerking in Benin kwamen werken. Hun nachtwacht had hen gevraagd om naar de dienst te komen met een hond om te helpen 's nachts te waken. Omdat de bewaker besepte dat hij de hond overdag niet mee kon nemen, bleef deze dag en nacht bij de twee jonge helpers, en vergezelde hij hen bij hun dagelijkse activiteiten.

Na een maand begon Attila te hinken, eerst lichtjes, en daarna plaatste hij zijn poot zelfs niet meer op de grond. De nachtwacht die zich in het zak gezet voelde door de dorpsbewoner die hem de hond voor 1500 FCFA (iets meer dan 2 euro) verkocht had, wou hem voor een andere hond gaan ruilen (waarna hij waarschijnlijk een miserabel straatleven zou serven) of wou hem ook verkopen aan burens die wel in zijn vlees geïnteresseerd waren.

Geschokt bij zo'n vooruitzicht, beslisten onze Belgische vrienden om zich over hem te ontfermen, en hem mee te nemen naar België om hem te verzorgen. Maar dan begonnen de lange en dure procedures om een hond naar Europese bodem te kunnen overbrengen. Eerst en vooral moesten ze al een competente dierenarts vinden ! Na een eerste weinig bemoedigende zoektocht in de buurt van Lokossa (waar de eerste inenting wel werden gegeven), gingen ze richting Cotonou waar hen aangeraden werd een dierenarts te zoeken met ervaring in het overbrengen van dieren naar Europa.

Deze dierenarts legde hen de procedure uit : hond voorzien van elektronische chip, vaccinaties en aanmaak van voorlopig vaccinatieboekje, na een spuitje tegen hondsdolheid waarna je nog een maand moet wachten. Daarna bloedstaaltje nemen en zonder aarzelen via DHL doorsturen naar een erkend onderzoekscentrum om de hoeveelheid antilichamen tegen hondsdolheid te controleren en de vaccinatie te valideren. Na ontvangst van het certificaat moet de hond nog 3 maanden wachten alvorens Europa binnen te kunnen. Je moet dan ook een goedgekeurde kooi kopen voor luchttransport en een

plaatsje reserveren op de terugvlucht naar België. Tenslotte dien je 10 dagen voor vertrek een afspraak te nemen bij de dierenarts voor een nieuwe check-up en een certificaat van 'goede gezondheid' te laten invullen (Europees formaat en niet van Benin, waarmee je anders toch niets bent aan de Belgische douane).

Dankzij de goede adviezen van de dierenarts, Dr. Loeman die de zaak vanuit België opvolgde, werd de hond geleidelijk aan gewoon gemaakt aan zijn kooi om zo de stress te verminderen tijdens het luchttransport (kalmeermiddelen worden omwille van risico's niet geapprecieerd door de luchtvaartmaatschappijen).

Attila ondernam de reis met zijn baasjes de nacht van 16 maart en bij aankomst op Zaventem was het op slag 35 graden minder ! De doorgang aan de douane verliep vlekkeloos gezien de documenten perfect in orde waren. Buiten sneeuwde het. Volledig het noorden kwijt, had Attila het koud en was hij uitgeput, maar gelukkig stond de grote familie hem ongeduldig op te wachten. Reeds maanden hadden ze alles in huis voorbereid: warm plekje bij de verwarming, speeltjes, een uitnodigende etensbak, en..... twee kattenbroers... ambiance verzekerd !

Na twee dagen afspraak bij dokter Christiane Loeman om een stand van zaken op te stellen, laat Attila zich zonder tegenprutten onderzoeken door de dierenbezweerster. Hij krijgt nieuwe verplichte inenting. Hij krijgt een Europees paspoort en alle documenten worden in orde gebracht. Maar wat te doen met die fameuze poot die verschrompeld en constant gebogen is ?



En dan doet dokter Loeman een onverwachte aankondiging: geraakt door deze redding en wetende dat het jonge koppel de hoge operatiekosten moeilijk kan dragen, vraagt ze aan Help Animals om mee te helpen de operatie mogelijk te maken. Natuurlijk stemde Help Animals in !

Afspraak bij een specialist: professor Poncelet ontvangt de kleine delegatie uit Benin en na onderzoek en verschillende radio's, oordeelt hij dat een radicale ingreep (amputatie of fusie) misschien niet nodig is maar dat de gewrichten gered kunnen worden en een normaal gebruik van de poot mogelijk moet zijn, afhankelijk van de kine die direct wordt opgestart.



Op 29 maart 2018 wordt Atilla geopereerd. Het is een moeilijke operatie, maar ze verloopt zo goed als kan. Men moest het scheenbeen terug recht zetten (ze was 90 graden gedraaid ten opzichte van het dijbeen), het kraakbeen boren, de knieschijf terug op zijn plaats zetten (ze was gebogen aan de kant van de knie), en de spieren terug zetten en zorgen dat ze op hun plaats blijven. Als hij uit de dierenkliniek komt, draagt Attila een mooie « Elizabethaanse » halsband en een verband aan de rechterknie. De professor raadt aan om vanaf de derde dag met kine-oefeningen te beginnen met ondersteuning van de geopereerde knie en massage van de poot.

Als hij na 10 dagen terug komt om de draadjes te verwijderen, komt de poot al korter bij de grond en stelt ook zijn knie het goed. Iedereen is verrukt ! Nu moet de kine verder gezet worden, ervoor zorgend dat er niet overdreven wordt, om de metalen vijs, die de gewrichten in stand houdt niet te beschadigen en het kraakbeen toe te laten zich te herstellen.

Atilla huppelt nu bijna op 4 poten rond in parken en bossen in de Brusselse regio, dankzij de tussenkomst van deze twee uitzonderlijke dierenartsen en de hulp van Help Animals. Hij wordt verwend en op handen gedragen door zijn grote familie die voor altijd dankbaar is voor dit nieuw familielid met 3 poten, en ¼ poot. Attila zet nu zijn weg in België verder en proeft ten volle van de lente.

Dank uit het diepste van ons hart !

Sacha en Natalia Hinz-Niklewicz



Katten veroverden de mens



Wie, de man of de kat, heeft de ander gedomesticeerd?

Iedereen denkt dat de kat getemd werd door alle goede zorgen van de mens. Maar deze lange geschiedenis van samenleven tussen mens en kat, heeft zijn wortels diep in de sedentarische van onze oudste voorouders.

Het vrije wezen dat in onze huizen rondloopt – eten, onderzoeken, slapen en spinnen – en waarmee wij al heel lang samenleven, wordt beschouwd als “huiselijk” (*Felis Catus*) en behoort eigenlijk toe tot het geslacht “*Felis*” en heeft dezelfde gemeenschappelijke voorouder als de huidige wilde kat. Hun gemeenschappelijke voorouder zou in de woestijnen rond het Middellandse Zeebekken op het Pliocene (5,3 tot 2,5 miljoen jaar geleden) hebben geleefd. Maar om de gezamenlijke geschiedenis van mens en kat te kunnen starten, moeten we terugkeren tot het begin van de Neolithische Periode circa 7000 jaar voor Christus. Dit is het startpunt waar onze vertrouwde kat en zijn wilde naamgenoot elk hun eigen weg zijn gegaan.

De *Homo Sapiens* begon zich te vestigen

op een vaste plaats en begon dingen te verzamelen in plaats van rond te trekken. Zodra de allereerste principes van de landbouw werden gelegd, probeerden een aantal dieren hiervan te profiteren. Knaagdieren hadden het vooral gemunt op de lekkere knapperige zaden... en deze diertjes waren de ideale prooien voor de kat. Als gevolg hiervan heeft de landbouw de hongerige wilde katten (*Felis Silvestris*) aangetrokken. Deze katten waren dolgelukkig dat ze zich konden voeden met deze relatief makkelijke prooien. Onze voorouders, ontdaan van het ongedierte dat hun zaden kwam stelen, zagen de komst van deze katten met een gunstig oog tegemoet. Dit was het begin van een “vreedzame co-existentie” tussen mens en dier.

Toen de Egyptenaren, rond 3000 voor Christus, de Nijl en nadien de Middellandse Zee en Rode Zee begonnen te bevaren, werden de katten aan boord genomen om te jagen op ratten. Dit was de start van de extensieve handel en de verovering van de hele wereld.

In de loop van de geschiedenis waren katten dus een waardevolle hulp voor de



Ongetwijfeld zijn katten, de aloude goden, de onbetwiste koningen van de wereld ... en van het internet, erin geslaagd om een ongekeerde verovering te verwezenlijken op alle continenten van onze planeet (misschien uitgezonderd op Antarctica). Ze zijn er namelijk in geslaagd om het grootste roofdier te verslaan, namelijk de mens en deze mens werd nadien geleidelijk aan hun gewillige slaaf!

Sinds het begin der tijden behoren katten toe tot het selecte clubje dat de mens toeliet in hun eigen beschermde omgeving. De farao's in Egypte vereerden de kat als een god, nadien werd hun geschiedenis besmeurd met een donkere periode waarin ze werden opgejaagd en gedood omdat ze gelinkt en beschuldigd werden van het samenspannen met heksen.

En toch, vrij en ongrijpbaar als de lucht, blijven ze ons fascineren door hun onafhankelijke kant, zo eenzaam en mysterieus. Ze zien wat wij niet zien, horen wat voor ons onhoorbaar is en voelen dingen aan die aan ons volledig voorbij gaan.

Ja, de kat behoort niet aan ons toe, wij behoren aan hem toe!

Dan nu, mijn beste kattenliefhebbers, leren we uiteindelijk hoe dankzij genetica deze “goddelijke spion met de fluwelen pootjes” zijn regeerperiode om je hart te veroveren is gestart ... en nadien ook de hele mensheid gecharmeerd heeft tot het inwilligen van al zij wensen!

mens. Door de verschillende ratten, muizen en andere knaagdieren te elimineren, hebben ze bijgedragen tot de ontwikkeling van de landbouw en aan de andere kant hebben ze de verspreiding van ziekten helpen te beperken (bijvoorbeeld de vreselijke zwarte dood in de middeleeuwen, die mede door ratten verder werd verspreid). Kortom, ze zijn dichterbij de huizen gekomen om te kunnen genieten van menselijke bescherming en zijn er ook tegelijkertijd in geslaagd om mee te gaan in de goede grillen van hun tweevoeters. De mens kreeg hiervoor in ruil een loyale vriend, die ze aan zich konden binden met voedsel. Deze band van vriendschap vormde een revolutionair keerpunt in de verspreiding van de katachtigen op onze planeet. Ze waren de perfecte jagers en dus werden ze ook van nature geassocieerd met de grote dromen de mens, namelijk de ontdekking en verovering van de wereld. Ze waren dus ook voorbestemd om deel te nemen aan deze grote ontdekkingsreizen naar andere continenten.

In het begin was de kat ...

Oorspronkelijk is de kat afkomstig uit het Midden-Oosten. Door de gunstige omstandigheden heeft de kat een

vreselijk effectieve evolutionaire strategie ontwikkeld. Door mee te reizen met de kolonisatie, kon de katachtige soort vooral diversifiëren vanuit een genetisch oogpunt. Dit werd in een artikel, dat in juni 2017 in het wetenschappelijk tijdschrift "Nature" werd gepubliceerd, ook aan het grote publiek uitgelegd. Een team van paleontologen, heeft meer dan 10 jaar gewerkt aan de reconstructie van de migratie van onze geliefde katten. Maar waarom heeft dit zo lang geduurd? Omdat we (gelukkig) geen katten eten, was het voor de paleontologen bijzonder moeilijk om overblijfselen (zoals skeletten of haarresten) terug te vinden, zoals dit wel het geval was voor de botten van pluimvee of afvalhopen van groot wild, zelfs indien deze enkele eeuwen oud zijn. De andere zorg was dat de overblijfselen van de kat niet noodzakelijkerwijs bruikbare sporen van DNA bevatten. Dit omdat de hoge temperaturen en vochtigheid in de onderzochte gebieden (vooral in het huidige Egypte), niet de beste bondgenoten waren om de genetische code in te bewaren. Ondanks deze moeilijkheden, slaagden de onderzoekers er toch in om het merendeel van de mummies in de Egyptische graven te onderzoeken. Bij deze mummies vonden ze het DNA van maar liefst 209 verschillende katten. De studie van dit ontdekte DNA onthulde dat de moderne kat zich voornamelijk in twee

regio's heeft ontwikkeld: In Anatolië (+ het huidige Turkije) en in Egypte. Dankzij de bewegingen van de mens, konden de katten zich dan samen met hen verplaatsen naar Europa via het Middellandse Zeebekken en naar het verre Oosten. Natuurlijk, wanneer de mens met de kat in hun voetsporen, nieuwe plaatsen bereikten, maakten deze katten kennis met de inheemse kattachtigen die zich er reeds hadden gevestigd. Na uitwisseling van dodelijke gevechten heeft dit geleid tot een kruising zoals deze ook bij de mens kon worden vastgesteld bij interracial huwelijken. Dit verklaart mede de aanwezigheid van een 2000 jaar oude kat in Egypte waarvan het DNA overeenkwam met die van een Indiase kat. Ongetwijfeld is deze nieuwsgierige kat als passagier meegereisd op een van de vele handelschepen van die tijd.

Lijkt de moderne kat op zijn voorouder?

Vanuit een gedragsmatig standpunt kunnen we zeer kort zijn: Ja, zeker! In tegenstelling tot honden of andere gedomesticeerde dieren, die hun overleving door menselijk ingrijpen aanzienlijk heeft zien verbeteren, hebben katten de mens niet nodig om te jagen of om eten te vinden. Ze zijn simpelweg tevreden om met

de mens samen te leven. Ze leerden de menselijke aanwezigheid in hun eigen belang te tolereren. Natuurlijk ook genietend van de vele liefkozings, troost en voedsel die hen werd aangeboden. Maar als de mens zou verdwijnen, in tegenstelling tot de hond, zou de kat hierdoor niet in het minst worden aangetast (zonder natuurlijk de sterke emotionele band die jouw sofa tijger heeft met jou: zijn "nederige kamergenoot").

Lichamelijk gezien zijn de katten ook niet veel veranderd. Hun grootte is nagenoeg hetzelfde gebleven. We laten hierbij de menselijke selectie, het zogenaamde fokken, buiten beschouwing. De essentiële evolutie ligt in de kleur van het haar. Volgens de wetenschappers, die dit onderzoek hebben uitgevoerd, is de tabby jas voorgekomen uit één enkele mutatie in een bepaald gen (taqpep genaamd) dat zich gemanifesteerd zou hebben in de Middeleeuwen. Daarom is deze vacht vandaag de dag in onze streken de meest voorkomende en wordt ze nog steeds enorm gewaardeerd door de tweevoeters die hen willen strelen!

Anne DUMORTIER

BIBLIOGRAFISCHE BRON

Artikel van S.BUY
(tijdschrift GEO EXTRA, 24 juni 2016)

Peter- of meterschap



WENST U PERSOONLIJK IN TE STAAN VOOR DE BEHOEFTE VAN UW LIEVELINGSHOND OF -KAT ?

Wij hebben voor u een leuke en praktische formule van "aangepast peter- of meterschap" uitgewerkt. Door uw troeteldier te "sponsoren" getuigt u niet alleen van uw steun naar de betrokken hond of kat maar wordt u vooral zijn "engel bewaarder" en is de kans groter dat het sneller geadopteerd wordt. Spreekt deze gedachte u aan? Het volstaat om eens langs te lopen bij uw financiële instelling en er een permanente opdracht te laten opstellen ten gunste van rekening: met als vermelding « Peter- of meterschap » (gevolgd door de naam van de gekozen dier).

 Belfius BE 57-068-2036135-35
 ING BE 71-310-0029180-69
[HELP ANIMALS v.z.w.]
Bollinckxstraat 203 - 1070 Brussel

Het zal ons een genoegen zijn om uw naam als peter of meter aan te brengen op de kooi van het dier. Uiteraard bepaalt u uw peter- of meterschap naargelang uw financiële middelen en zullen wij u uw persoonlijke peter- of meterschapskaart laten geworden. Wij verwittigen u zodra uw petekind aangenomen is en indien u dat wenst kunt u zich dan over een nieuwe beschermeling ontfermen.

HET GEDRAG VAN DE KAT :

communicatie en emotie



Verschillende wetenschappelijke studies tonen aan dat talrijke diersoorten hun eigen communicatietekens gebruiken om met de mens te proberen communiceren. Is dit ook het geval bij katten?

Laat ons beginnen om, in enkele woorden, het begrip communicatie te definiëren: communiceren, dat is het uitwisselen, verzenden, bewust of onbewust, van één of meerdere boodschappen tussen een zender en één of meerdere ontvangers. Dit houdt in dat diegene die de informatie ontvangt (mens of dier) via observeerbaar gedrag zal antwoorden. De boodschap kan via verschillende kanalen verzonden worden: voor de mens kan dit, net als voor de kat, bijvoorbeeld verbaal en visueel zijn. De mens drukt een duidelijke 'NEE' uit via een afwijzend vingertje om zijn gesprekspartner duidelijk te maken dat hij niet akkoord is. De kat kan spuwen uit protest of een hoge rug opzetten (gekromde rug en dikke staart) om de doorgang te verbieden aan een soortgenoot. In beide gevallen is de boodschap duidelijk. Bovendien, als de ontvangers de boodschap via gedrag beantwoorden, kunnen we ervan uitgaan dat de transmissie geslaagd is. Er is wel degelijk sprake van COMMUNICATIE.

De kat gebruikt een brede en gevarieerde waaier aan communicatiekanalen die ons informatie geven over zijn emotionele toestand. Even een overzicht van de belangrijkste gekende kanalen:

1. DE CHEMISCHE COMMUNICATIE

Dit is één van de oudste en meest gebruikte communicatie bij dieren, die als voordeel heeft lang te kunnen duren. De kat produceert chemische moleculen (feromonen) via verschillende kliertjes, verspreid over het lichaam (onderkant van de staart, anale zakjes, wangen, mondhoeken, onderaan de oortjes, pootkussentjes), alsook via speeksel, urine en ontlasting. De kat laat deze bewust (sociale, seksuele en territoriale feromonen) of onbewust (seksuele, neonataal gerelateerde of alarmferomonen) achter.

Eén van het meest gekende en geapprecieerde chemisch communicatiemiddel onder kattenliefhebbers is het "kopjes geven". De kat vlijt zich tegen andere katten of mensen aan. Zo geeft hij feromonen af aan diegenen die hem vertrouwd zijn. Deze worden zo (h)erkend als 'vriend'; het geen hem toelaat hen op te delen in 'bekend = geruststellend' en

'onbekend = wantrouwig'. Het komt er gewoon op aan om zich goed te voelen.

2. DE VOCALE COMMUNICATIE

De kat beschikt over een breed spraakregister. Het stemgeluid geeft informatie over zijn emotionele toestand:

- Intens geschreeuw (gemiauw, gesis en boos gespuw) om soortgenoten op afstand te houden;
- Luide vocalisatie van de verliefde kat die men zelf vanop verre afstand kan horen;
- Zachte vocalisatie van mamapoes die in alle discretie probeert te communiceren met haar kittens zonder dat de nieuwsgierigheid van roofdieren gewekt wordt;
- Gemiauw (enkel bij kittens of huiskatten: wilde poezen en volwassen katachtigen miauwen niet);
- Kleine hoge kreten met tandengeknars bij het waarnemen van een moeilijk te bereiken prooi;
- Gespin resulterend in trillingen in de keelholte, die zouden vertrekken

vanuit een zenuwstelsel in de hersenen, vlakbij de hypothalamus (dit orgaan is één van de emotiecentra verantwoordelijk voor de afscheiding van endorfine voor een kalmerend en pijnstillend effect).

Bovendien spint de kat met een basisfrequentie die een helende en therapeutische werking zou hebben op zijn organisme (bijvoorbeeld als hij ontspannen op de knieën van zijn baasje ligt maar ook als hij zich slecht voelt, als hij gestresseerd is of alleen, en ook als mamapoes bevalt of melk geeft). Zelfs als het nog niet wetenschappelijk bewezen is, zijn we geneigd te geloven dat een kat vooral spint om zichzelf beter te voelen... Gespin dat ook zijn uitwerking heeft op het goed voelen van het baasje die dit als een intieme band beschouwd met zijn gezelschapsdier.

3. DE VISUELE COMMUNICATIE:

Deze uit zich op twee manieren: door het geven van visuele tekens en door lichaamsuitdrukkingen.

Het visuele kan zich manifesteren via territoriaal geklauw. De kat « markeert » door zijn geklauw bepaalde delen van zijn territorium, om aan niet-bevriende katten te laten weten dat ze maar beter een ommetje maken. Deze visuele tekens kunnen ook afbakeningen via urine zijn (mix van visuele en reuktekens) om aan te tonen dat hij het geselecteerde gebied (besproeid en gekleurd door urine) opwindend vindt (opwinding door vreugde of stress).

De lichaamsuitdrukkingen laten een communicatie op korte afstand toe (inderdaad, de kat is bijziend en ziet troebel vanaf 75 cm. Hij heeft wel een goed zicht op bewegende voorwerpen). In een poging om de emotie, verspreid door lichaamsexpressie te ontcijferen, moeten we rekening houden met de volledige lichaamshouding en dit in verband brengen met de microbewegingen van de staart en de kop (oren, ogen, snorharen).

Als een kat zijn hoofd opzij draait, wil hij vaak een conflict sussen of vermijden. Een gestresseerde kat, boos of bang, zal zijn ogen wijd-open hebben

en verwijde pupillen. Zijn snor (of snorharen) zijn bij verdediging naar voren gericht en bij een passieve houding eerder naar achteren.

Alle boven omschreven communicatiemanieren geven ons informatie over de actuele emotionele toestand van de kat, op het moment dat hij de signalen uitzendt. Maar kunnen we ook stellen dat hij deze bedoeld en gecontroleerd gebruikt om een boodschap aan mens of soortgenoten te geven?

Als uw kat aan uw livingtafel krabt om zijn territorium af te bakenen, doet hij dit dan bewust om andere katten/concurrenten te verhinderen om toe te treden of was het gewoon een emotionele prikkel van dat moment? Volgens mij bestaat er geen enkele wetenschappelijke studie die deze materie behandelt. Persoonlijk denk ik dat zijn communicatie voornamelijk emotioneel is, maar dat dient nog bewezen te worden...

Anne-Sophie Muffat

Tel. + 32 (0)473 88 76 81
www.comportementaliste-chien-chat.be
1180 Ukkel (Brussel) -
5080 Warisoulx / La Bruyère (Namur)
Facebook: muffatcomportementaliste



OPTIEK C. VANDEN HEUVEL
VARILUX SPECIALIST

Hertog Janlaan 30 [Parking mogelijkheid]
1083 Brussel Tel. 02 426 47 62



TRIBEL METALS
OUDE METALEN

Sint-Denysstraat 158/162 - 1190 Brussel
TÉL. +32-2-346 39 39 FAX +32-2-346 68 60
WWW.TRIBEL.BE



Het dierenwelzijn staat zwak tegenover het machtige « **geld** » Hoe lang nog vooraleer er een officieel kwaliteitslabel « **dierenwelzijn** » komt ?

Een categorie mensen loochenen het dierenwelzijn. Zij blijven de dieren mishandelen en dit allemaal voor geld ! Industriële kwekerijen, labo-experimenten voor cosmetische produkten, voedingsindustrie.... zijn hier duidelijke voorbeelden.

Iedereen is hiervan op de hoogte, iedereen verafschuwt deze praktijken en toch blijft iedereen bij de pakken zitten en gebeurt er niets !

Decennia lang heerst er een zorgwekkende economische en sociale evolutie in onze westerse wereld....De kloof tussen rijk en arm wordt groter. Het aantal armen neemt nog steeds, sinds de zware economische crisis van 2008, toe. De globalisering van de voedselmarkten legt nog eens de nadruk op dit fenomeen.

We hoeven ons niet te verdiepen in grote economische en wetenschappelijke theorieën om te beseffen dat de steeds armere populatie ook meer voor « lowcost » voeding kiest.

Sommige kwekers verkiezen kwantiteit boven kwaliteit met een goedkoper voedingsaanbod tot gevolg.

Het ontstaan van onder andere industriële bedrijven zonder waardigheidsnormen lag voor de hand.

In deze bedrijven komen investering en woekerwinst op de eerste plaats.

Het is zorgwekkend hoe deze bedrijven zich heel snel over de ganse wereld verspreiden.

Wat denken over de enorme stinkende en overbevolkte hangars waarin kippen, kalkoenen, eenden en ander voor consumptie bestemd gevogelte in hun eigen uitwerpselen, verblijven ?

Ook legkippen vertoeven in soortgelijke situaties waarbij ze aan een waanzinnig ritme eieren leggen. Ze zitten in donkere kleine hokken, de kadavers van soortgenoten vertrappend. De versgelegde eieren liggen temidden van deze onhygiënische toestanden. Het zijn deze eieren die wij later in de rekken van grootwarenhuizen vinden.

Dit soort praktijken ondergaan ook kalveren, koeien, ossen, varkens, biggetjes enz...

Opdat de dieren in deze heel slechte omgeving kunnen overleven, krijgen ze antibiotica toegediend... deze substanties vinden wij uiteindelijk in ons bord terug !

Dit verdorven systeem gaat zelfs nog verder....

Het intens kweken van dieren voor consumptie monopoliseert grote grondgebieden om voldoende granen en gewassen te telen. Ongeveer de helft van alle teelgebieden zou bestemd zijn voor deze wanpraktijken.

Men hoeft geen universitair diploma om vast te stellen dat deze situatie totaal fout zit !





Uw schenkingen
zijn onze **enige**
steun !

Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00€

Dank U voor hen !

 Belfius BE 57-068-2036135-35  ING BE 71-310-0029180-69



Wat kunnen wij doen?

Moeten we dan allemaal « veganist » worden ? Dit is zeker niet de bedoeling.

We moeten onze rol als consument ernstiger aanpakken. Een nauwkeurige controle van wat we eten en de aankoop van twijfelachtige voeding stoppen, is al een ganse stap vooruit.

De grootwarenhuizen spelen hierbij ook een belangrijke rol door enkel met leveranciers, die het dierenwelzijn volledig respecteren, te werken.

Er worden vaak nog te snel allerhande kwaliteitslabels toegevend zonder een nauwkeurige voorafgaande controle.

Waarom niet opteren voor één en hetzelfde unieke kwaliteitlabel « dierenwelzijn » ?

Een groot en duidelijk zichtbaar etiket dat enkel aan de kwekers die de dieren volledig respecteren (inclusief slachthuizen) en zonder uitzondering, wordt toegediend.

Ditzelfde label zou ook toegepast worden voor eieren, vissen (forellen, zalm...) en alle levensmiddelen die dierlijke substanties bevatten.

Een duidelijke morele inzet is nodig op de ganse lijn : vanaf het kweken tot het slachten en verder tot de consumptie !

Iedereen gaat hiermee zeker akkoord !

Wat houdt ons dan tegen ?

Waarschijnlijk denken jullie dat enkel een dromer in deze praktijken gelooft.

Misschien wel... doch ben ik tevreden dat er mensen zijn die naar mijn oproep luisteren. In een wereld waar het lawaai van oorverdovende geldtellende machines de kreten van mishandelde dieren overtreffen.

Christian De Meyer

Zij hebben ons verlaten



Alex

(2006-2018, in april 2008 geadopteerd door Mevr. Vandeborne Jeannine)

Vol verdriet hebben Mev. Vandeborne en haar familie ons over het overlijden van de ongeloflijke Alex, op de hoogte gebracht. Hij laat een ontroostbare leegte na. Ze zullen de dag van hun eerste ontmoeting nooit vergeten. De connectie tussen Alex en Mevr. Vandeborne was een feit! Ze hebben gedurende bijna 11 jaar lief en leed gedeeld. Alex werd een deel van zijn baasje. Ze waren als één en hebben onafscheidelijk tot de laatste seconde samen gevochten. Alex is zeer moedig vertrokken zonder een snik te geven. Vandaag blijft hij discreet over zijn familie waken.

(2000-2018, in oktober 2000 geadopteerd door de familie Schinazi-Neyrinck)

Bamboo

Bamboo werd door de familie Schinazi-Neyrinck geadopteerd toen ze 4 maanden oud was. Ze veroverde hun harten door haar zacht karakter, haar intelligentie en haar oriëntaalse schoonheid. Het ganse gezin heeft haar vol eindeloze liefde en genegenheid verwend. Op 19 februari II sloot zij definitief haar oogjes om naar het land van de eeuwige dromen te reizen, na een rijkgevoeld leven vol fantastische avonturen. Ze laat een schrijnende leegte na bij haar familieleden. Hun laatste woorden aan Bamboo : « Dank je Bamboo voor alle liefde die we van je kregen, je zult voor eeuwig in ons hart verderleven » .



Louis

(2005-2018, geadopteerd in maart 2009 door Mevr. Muir Gillian)

« Negen jaar geleden hebben we Louis geadopteerd. Het heeft wat tijd gekost vooraleer hij zich in ons gezin rustig en veilig voelde maar nadien is alle pret begonnen. Hij was er steeds bij toen we op reis vertrokken. Samen met ons gezin verhuisde hij naar Schotland waar hij zoveel kon genieten van de lange strandwandelingen. Bij zijn komst in ons gezin, schreef ik een boek voor adolescenten... Het was evident dat ook hij zijn eigen verhaal verdiende. Dit was de start van de boekenreeks « Louis » en vandaag worden zijn verhalen wereldwijd verkocht ! Onze Louis is, tengevolge van een ziekte, thuis in onze armen gestorven. Dank U Help Animals, blijf vooral het leven van de mensen verrijken door een warme thuis te geven aan onze hulpeloze dieren »

Dixye

(2004-2018, geadopteerd in april 2014 door Mevr. Seghers Sofie)

Bij haar adoptie was Dixye reeds 10 jaar, leed aan dysplasie en had een levensverwachting van slechts één jaar. De liefde en alle genegenheid van haar gezin deed Dixye zoveel deugd dat ze uiteindelijk nog gedurende vier jaar ons leven heeft gedeeld. De tuin was haar paradijs : ze kende de beste plaatsjes om met volle teugen in het hoge gras van de zon te genieten. Minutenlang kon ze naar de lucht staren en de voor haar vreemde ovni's, wat wij mensen « vliegtuigen » noemen, zoeken en observeren. De pijn en het verdriet over het heengaan van Dixye is nog steeds aanwezig en haar familie troost zich met het idee dat ze het goed stelt in het grote « Walhalla » van de hondjes.



Doubbai

(2005-2018, geadopteerd in november 2009 door Mevr. Valentin Raphaël)

Doubbai, je laat een grote leegte in onze familie. Bij onze eerste ontmoeting voelde ik onmiddellijk een positieve connectie. Ondanks je imposant uiterlijk en stevig karakter werd je als een prinses vertroeteld. Volgens mij zijn we erin geslaagd om je je eerste 5 moeilijke levensjaren te doen vergeten . Tijdens onze 8 jaren tesamen heb je ons steeds beschermd en stond je steeds klaar voor een berg- of strandwandeling. We waren heel gelukkig samen. Vandaag heb je rust gevonden en blijf je over ons waken. Onze gedachten zijn bij jou, adieu lief meisje ».



Gaston

(2004-2018, geadopteerd in mei 2016 door Mevr. Giet Paulette)

« Mijn lieve kleine Gaston, Het lot besliste dat je me verliet op mijn verjaardag. Misschien wou je zeker zijn dat ik je nooit zou vergeten ? Toen ik je fier snuitje op de website zag, was ik verkocht ! Ondanks je sterk karakter, heb je je snel in ons gezinnetje ingeleefd. Van al onze andere honden was Cannelle, onze Labrador, je lieveling. Je deed niets liever dan je tegen hem neervlijen. Wat was je in paniek en wij ook, toen je soms achterbleef tijdens een wandeling ! Het is waar dat je rugpijn je al eens belemmerde om stevig mee te stappen... Tot ziens mijn klein moedig mannetje, iedereen hield heel veel van jou Gastounet ».

Longfield (2005-2018, in december 2008 geadopteerd door Mevr. Champeau Nathalie)

Longfield werd op Sinterklaas geadopteerd. Gedurende 10 jaren heeft hij alle vreugde en geluk met zijn baasje gedeeld. Longfield was een expressieve en zachtaardige kat. De 2 katten van de buurvrouw waren zijn grote vriendinnen en hij liet zich ook gelden op de straat ! Begin dit jaar werd door de dierenarts een triestige, terminale diagnose vastgesteld. Zijn baasje beloofde hem om hem tot het einde met veel genegenheid en liefde bij te staan. Ze is moedig ook al valt de leegte heel zwaar ! De liefde die Longfield uitstraalde was er één zonder grenzen die de dierenarts tot tranen toe bewoog.



David

(2004-2018, geadopteerd in augustus 2011 door Mevr. Sidiropoulou Anna)

« Op 7 maart vertrok mijn geliefde Kleine Prins naar het dierenparadijs. Sinds één jaar leed David aan een nekhermia. Omwille van de hevige pijnen was hij voortdurend onder de pijnstillers. De laatste en hevigste pijnboost begon op 2 januari. Ondanks alle medische hulp van de dierenarts verergerde zijn toestand. Hij is rustig in zijn mandje, in het warme huis waar hij al die jaren als een prins leefde, ingeslapen. David beleefde alle momenten van mijn dagelijks leven. Ik heb er alles aan gedaan om hem een prachtig leven te schenken. Hij was zeer aanhankelijk, zacht, liefdevol en dankbaar. Hij blijft voor altijd in mijn hart. Adieu mijn Kleine Prins »



Boutique Molnar

De kat als kunstwerk...

Droomt U ervan de grot van Ali Baba te bezoeken? Het veelkleurige universum van Alice in Wonderland te verkennen? Het volstaat de fantastische wereld van boetiek MOLNAR binnen te stappen, waar heerlijke snuisterijen en antieke schatten voor het rapen liggen.

Voorals kattenliefhebbers zullen hier zeker aan hun trekken komen. Mijnheer en mevrouw Molnar, trotse eigenaars van winkel-kat BUBU, hebben immers een goedgevulde catalogus aan kattenfiguurtjes van elke categorie, waarvan uw hart sneller zal kloppen...

Vrienden van Help Animals, laat U ertoe verleiden Ali Baba's katacomben te verkennen. Hier staat U zeker geen katastofe te wachten. Integendeel. Misschien vindt U er wel een catwalk-waardig juweel, een handgemaakte houten katapult, een delicaat geborduurde katoenen zakdoek uit Katalonië of een handgeschreven katechismus uit ver vervlogen tijden?

U kan er zeker van zijn dat U hier geen kater te wachten staat: er is voor iedereen wel iets te vinden in dit ongelooflijke rariteitenkabinet. Wees dus allen welkom bij boetiek Molnar, waar de kat een echt kunstwerk is!

Anne Dumortier



Heeft U zaken te koop?

Richt U in volle vertrouwen tot Boetiek M. Molnar

U zult voor elk object met betrekking tot de kat de juiste prijs ontvangen.

135, Blaesstraat
1000 Brussel
GSM. 0486 85 97 17

CHELSEA



12 jaar, geadopteerd in april 2017 door mevr. Blaise Martine

Chelsea is een straatvondelingetje. Sinds haar aankomst bij Help Animals in 2007 werd ze door Martine, groot kattenliefhebster, geadopteerd. Chelsea deelt haar leven met 7 andere katten en 1 klein hondje. Ondanks haar 12 jaren is ze nog steeds zeer actief en doet ze niets liever dan vogeltjes opsporen bij haar escapades in de tuin. (On)gelukkig voor haar heeft ze een redelijk rond buikje ! Tja Chelsea eet heel graag en dat zie je wel !

BUZZ



8 jaar, geadopteerd in februari 2017 door de familie Van den Bremt

« Herkennen jullie mij ? Ik ben Buzz en woon sinds anderhalf jaar in de Vlaamse Ardennen. Ik ben heel gelukkig en leef hier als een koning! Ik mag overal in het huis rondlopen en dat vind ik fantastisch want dan kan ik steeds bij mijn familieleden zijn! Ik beschik over 3 bedden maar het liefst slaap ik in de comfortabele zetel in de veranda 2 à 3 wandelingen met mijn baasjes zijn een dagelijks plezier en ik begrijp intussen ook heel goed het nederlands ... aan tafel bedelen is uit den boze maar dit vind ik niet zo erg want bij het einde van de maaltijd krijg ik steeds een beloning... ».

ELIOTT



6 jaar, geadopteerd in december 2012 door Mevr. Fabienne Schmitz

« Hallo ! Mijn naam is Eliott en ik ben heel gelukkig ! Op 24 december 2012 ontmoette ik bij Help Animals mijn mama wiens hart ik direct veroverde ! De dames van het secretariaat zagen eerst zo'n 4 maanden oude wollige puppy onder de kerstboom niet echt zitten... Uiteindelijk kwam alles goed en mocht ik met haar mee. Sindsdien is mijn leven totaal veranderd ! Ik geniet, ik loop en ga dagelijks naar het park ! Ik word overstelpt met genegenheid en ben bevriend met de huiskatten Charlotte en Cléo en heb een beste vriend : Banjo ! We komen allemaal van het « weeshuis » en dankzij mijn vrienden en mijn adoptiemoeder ben ik het gelukkigste hondje in de wereld ».

NESTOR



2 jaar, geadopteerd in januari 2018 door de familie Honinckx/Dangmann

Nestor, beter gekend onder de naam Milo bij Help Animals is in topvorm ! Hij houdt van zijn tuin, speeltjes en zijn nieuw gezinnetje. S'avonds slaapt hij het liefst met zijn baasje om de warme vriendschap, die hij zo nodig heeft, te voelen. Liefde en genegenheid waarmee hij trouwens wordt overstelpt ! Dit heel slimme hondje maakt veel vooruitgang in zijn opvoeding en aanpassing. Tijdens de koude en regenachtige dagen apprecieert hij vooral de warmte van de openhaard. Zijn familie is stapelzot van hem en hij is dan ook de ster op alle mogelijke foto's ! Ook hij vindt het zalig bij zijn nieuw gezin en toont overduidelijk hoe gelukkig hij is...

CHARBON



1 jaar, geadopteerd in januari 2018 door Mevr. Ancis Brigitte

« Hallo, ik ben het Charbon, het mooie zwartje in januari geadopteerd. Voor Brigitte was het liefde op het eerste gezicht toen ze in de cattery binnenkwam. We hadden onmiddellijk een heel goed gevoel bij mekaar ! Nochtans was het begin in mijn nieuw gezinnetje niet zo makkelijk maar dankzij het geduld en de genegenheid van mijn baasje ben ik nu de gelukkigste kat ! Ook zij heeft er geen seconde spijt van : we vormen een hecht team. Ik hou van eten en spelen maar mijn favoriete bezigheid is vanachter het venster de acrobatieën van de vogels te observeren ! »

ZAZIE



3 jaar, geadopteerd in december 2017 door de familie Choquet

Yen, hernoemd Zazie, heeft zich zeer goed bij haar nieuwe familie en in het nieuwe huis aangepast. Haar tuin is haar domein en ze komt ook heel goed overeen met de talrijke buurkatten ! Haar baasjes zijn heel tevreden met het nieuwkomertje en erkennen dat zij eerder bij haar wonen dan omgekeerd... Zazie heeft haar ritme tussen tuin, escapades en de siesta's op de gezelligste plaatsjes van het huis duidelijk gevonden. Naast haar speelsheid, nieuwsgierigheid en grote affectie, kan ze ook heel zelfstandig zijn : kortom een droomkat !



In memoriam

Op 27 mei 2018 heeft Jean-Claude THIRION ons verlaten, na een lange en zware ziekte. Hij was lid van Help Animals en was een zeer actieve vrijwilliger in de keuken en bar tijdens onze Open-deurdagen. En dit sedert meerdere jaren... Wij delen ons groot verdriet met Lisette, want zij waren alles voor elkaar.

Goede reis, beste Jean-Claude, en hartelijk dank voor de gedeelde vriendschapservaringen.

De volledige team van Help Animals



ISOTHERMOSS.A.
SPOORWEGBENODIGHEDEN

Spoor-, tram-, metro- en autobusmaterieel

*uit sympathie
voor onze
vrienden de dieren*



Weeshuisstraat 44 / 48
1070 Brussel
Tél. 02 / 205.12.11

TRANSPORT • VERHUIZINGEN
SPOEDBESTELLING

A.L.S.

Ets Lejeune-Schuremans scrl

GRATIS BESTEK

GSM : 0475 273 708
TEL: 02/347 22 05 - FAX: 02/343 33 49

BOLLINCKXSTRAAT 205 - 1070 BRUSSEL
B.T.W. 438879963



Chanson

0 2 / 5 2 1 . 8 0 . 8 4

Denk aan uw huwelijken,
communies, barbecues, ...

Open van dinsdag tot vrijdag
van 6u30 tot 18u30
Zaterdag van 7u tot 18u.
Zondag 7u tot 15u

Gustaaf Vanden Berghestraat 1,
1070 Anderlecht



CREMATORIUM VAN SOMBREFFE

VOOR GEZELSCAPSDIEREN EN PAARDEN



Als de dag eraan komt, dat U een laatste hulde moet brengen aan uw gezelschap, zou het mooiste gebaar zijn hem een waardig einde te bezorgen en hem te laten cremieren in het crematorium van

«Dieren zonder grenzen»

Hij zal er verwelkomt worden door mensen die heel erg van dieren houden en uw verdriet zullen respecteren. Hun woorden en gebaren zullen U troost bieden en uw leed verzachten.

De dieren die U liefhad, en die U liefde, vriendschap, tederheid en trouw gaven gedurende hun hele, korte leven verdienen het niet, wanneer ze U verlaten, naar een destructiebedrijf te worden gebracht.

De crematie is een ultieme hulde aan onze gezelschapsdieren.

**ANIMAUX SANS FRONTIERES
CREMANIMA RESPECT SA**

Rue de la Spinette 32 - 5140 SOMBREFFE
Tél. 071 88 88 45 - GSM 0473 95 73 78

De jonge generatie komt op in voordeel van de dieren!

Een heel groot dankwoord voor de zoon van Mr Richardson, die het initiatief genomen heeft om voedsel te verzamelen met zijn klas van de 5de van de St. Johns school in Waterloo in het voordeel van Help Animals. Onze kleine beschermelingen waren meer dan verheugd deze lekkernijen te kunnen proeven.

In naam van onze beschermelingen, willen wij specifiek de associatie van Charline's Angels bedanken voor de giften in voedsel en andere dat ze samenbrengen om aan Help Animals te geven.

Op 23 mei 2018 heeft Help Animals in een algemene goede stemming de leerlingen van de klas van juffrouw Dorien Troykens van de school "Vrije Basisschool Lucherna" te Anderlecht, ontvangen. De leerlingen waren heel blij het leven van het asiel te ontdekken. Wij zijn ervan bewust dat de opvoeding en de sensibilisatie op het respect van de dieren heel jong's af begint.

Dank U aan het onderwijsinstelling voor de organisatie van dit bezoek!



De leerlingen van de "Vrije Basisschool Lucherna" te Anderlecht

bpost

PB-PP
BELGIE(N)-BELGIQUE

P 00 41 30



PRIJS: 1,50 €

Help Animals

Bollinckxstraat 203 - 1070 Brussel

T. 02/523.44.16 F. 02/520.19.76

 OPENINGSUREN : ALLE DAGEN VAN 10 tot 17 uur
(uitgezonderd zon - en feestdagen)

www.helpanimals.be

INFO@HELPAIMALS.BE

 facebook.com/helpanimals.be